

1
İSRAİLİN
Kirli
Tarihi

6
LOZAN ...
Derin
Darbe

18
İSLÂM ADÂLET
DÎVÂNİ
Barışın Garantisi



asr'a andolsun

analitik

Aylık Analiz Araştırma İlim ve Fikir Dergisi - Ocak 2021

25 ₺



*"Kim Allah'tan
Daha Güzel
Renk Verebilir.."
Kur'an, 2/138*



@analitikdergi



analitikdergi



analitikdergi

www.analitikdergi.org

bilgi@analitikdergi.org

EDİTÖRDEN

Analitik E-Dergimizin Ocak 2021 tarihli 3. Sayısı, ülkemizde ve dünyada insanlara "gösterilen" gerçeklik yerine hakîkâtleri yazmaya devam ediyor. İnsanlığın covid salgını ile açmazlara girdiği 2020 yılının muhasebesini yaptığımızda, halkların boyunlarındaki Firavunist egemenlik zincirinin pandemi bahanesiyle daha da sıkıldığını müşâhede ettik.

Ezoterik tahakkümlerden çıkış yolu olarak gördüğümüz organize, teşkilatlı idrak ve akıl merkezli müslüman iradesinin oluşturulması, yeni bir Rahmânî Medeniyet inşası gereklilikten de öte elzemdir.

Rahmânî medeniyet ve kültür, ancak Kuran ve Efendimiz Sallallâhu

Aleyhi Vessellem referans alınarak oluşturulabilir.

Batının Bâtil ve sahte değerleri; Kabala öğretisi Rönesansı ve ideolojileri referans almaktadır. Bâtil değerler hem fitrata uygun olmayıp hem de sonu hüsrân ve kölelik ile biten çıkmazlardır. Geçmişimiz ve günümüz bu çıkmazların yüzlerce örneği ile doludur.

Bize düşen, üzerimizdeki yapay ataletten bir an evvel kurtulup, İslâmî bilinç ve idrak temelli Rahmânî Cemiyetleşmedir. Evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en kıymetli miras Rahmânî Değerlerimizdir.

Ahmet AKINCI
Rahmânî Değerler Derneği Başkanı

İÇİNDEKİLER

İSRAİLİN KIRLI TARİHİ	1
DÜŞMANINI TANI YENİLMEZ OLURSUN	5
LOZAN ANLAŞMASI - DERİN DARBE	7
PEYGAMBERİMİZ ve ÇOCUK SEVGİSİ	11
RUSYA'NIN YUMUŞAK KARNI ÇEÇENİSTAN	15
TARIMDA ÜRETKENLİK ve YAPILACAKLAR	18
İSLAM ADALET DİVANI	22
ABD YAPTIRIMI ve MÜDAHALE ÇAĞRILARI	24
SARIKAMIŞ FACIASI ve İTTİHATÇI ENVER	28
YENİ LAİK DÜZEN	32



İSRAİL'İN

KIRLI TARİHİ

İslam Coğrafyasına Saplanmış Hançer

Ramazan GÖÇER

Yüzyılımızda dünyanın en sorunlu bölgelerinin başında Ortadoğu gelir. Ortadoğu'daki sorunun merkezinde ise İsrail vardır. İsrail Devleti, onyıllardır tüm bir ulusu işgal altında yaşamaya zorlayan dünyadaki yegâne devlettir. 1948'de Filistin topraklarının önemli bir bölümünü işgal etmiş ve Filistinlilerin bir kısmını kendi yönetimi altında yaşamaya zorlamış, bir kısmını sürmüştür, hatta bir kısmını da "imha" etmiştir. 1967'de tüm Filistin toprakları İsrail işgali altına girmiştir. (Bugünkü sözde "barış süreci" ile özerklik verilen sınırlı bölgelerde ise, İsrail gerçekte Filistinliler arasında bir iç savaş körüklemektedir). Ayrıca İsrail; Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün topraklarını işgal etmiş, yıllarca bu topraklardan çekilmemiştir. İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki halka karşı uyguladığı devlet terörü ise oldukça ünlüdür. İsrail ayrıca dünyanın başka bölgelerindeki acılarda da pay sahibidir: Dünyanın dördüncü büyük askeri gücüne sahip

olan Yahudi Devleti, Üçüncü Dünya'daki baskıcı diktatörlere, faşist rejimlere destek olmuş, onlara silah satmış, onların ordu ve gizli polislerini eğitmiştir. Pinochet, Idi Amin, Bokassa, Mobutu, Marcos, Noriega gibi eli kanlı diktatörlerin tümü, İsrail'in yakın birer müttefiki olmuşlardır.

Kısacası, İsrail, oldukça "kirli" bir devlettir. Birleşmiş Milletler'de aleyhine en çok karar çıkartılan, ama bu kararların hemen hiçbirini tanımayan Yahudi Devleti, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insanın gözünde saldırgan, zorba ve küstah bir çete devletidir.

Ancak İsrail'in bir başka yüzü daha vardır. Daha doğrusu İsrail çoğu zaman bir başka yüzle insanların karşısına çıkar. Bu yüz, İsrail'in bir "çete devleti" değil, aksine bir "mazlumlar ve mağdurlar yuvası" olduğu imajını verir.

Batı'daki pek çok insan da İsrail'i bu yüzüyle tanır. Bu görüşe göre, İsrail, dünyanın dört bir yanında ırkçıların hedefi olan yahudilerin yegâne sığınağıdır. Bu düşünce, temelde "yahudi



soykırımı"na dayanır: Buna göre İsrail, Naziler'in İbrani ırkına yönelik korkunç işkence ve katliamından kurtulan yahudiler tarafından kurulmuş bir sığınaktır. Naziler 6 milyon yahudiyi acımasızca öldürmüşlerdir. Bu bir daha asla yaşanmamalıdır. "Bir daha asla" şeklinde sloganlaşan bu mantık, İsraililer tarafından son derece ustalıkla kullanılmakta ve üstte sözünü ettiğimiz tüm "kirli" işler, bu yolla hasır altı edilmektedir.

Bu yolla İsrail'in işgalleri ve devlet terörü meşrulaştırılır: "İsrail, güvenliğini sağlamak zorunda, yeni bir soykırım mı yaşansın?" mantığı kullanılır. Aynı şekilde İsrail'i eleştirmek de engellenir: İsrail'in politikalarını eleştirenlere "neo-Nazi" damgası vurulur. Batıda pek çok politikacı, gazeteci, yazar ya da akademisyen bu ilginç yöntem ile susturulmuştur. Özellikle Amerika'da İsrail politikalarını eleştirmek neredeyse Nazi olmakla eşdeğerdir. İsrail Devleti sürekli olarak soykırım konusunu gündemde tutmakta ve bunu varlığının bir numaralı meşruiyet kaynağı olarak göstermektedir. İsrail'i ziyaret eden her yabancı Devlet Başkanı ya da Başbakan, ilk olarak Yad Vashem adlı "Soykırım Müzesi"ne götürülür. İsraili yazar Benjamin Beit-Hallahmi, bunun ardın-

daki amacı şöyle açıklar: "İsrail'e yapılan her resmi gezi Yad Vashem'e yapılan bir ziyaret ile başlar. Burası, havaalanından Kudüs'teki herhangi bir otele giderken yol üstünde durulan ilk noktadır. Bu ayinin amacı, İsrail'in soykırımla olan ilişkisini ifade etmek ve ülkeyi soykırımdan kurtulanlar için bir cennet gibi göstermektir. İkinci bir amaç ise

iseler, nasıl olup da Filistinlilere onyıllar boyu soykırım uygulayabilmişlerdir? İşte bu noktada az önce değindiğimiz kuralı hatırlamakta yarar var: Eğer bir devlet, uyguladığı ya da uygulamaya niyetlendiği bir takım haksız, meşru olmayan politikaları haklı göstermek için propagandaya ve özellikle de tarihi bilgiye başvuruyorsa, bu



ziyaretçide suçluluk duygusu oluşturmaktır." Kısacası İsrail, "mazlum" yüzünü göstererek "çete devleti" özelliğini gizlemeye çalışır. Ama biz İsrail'in bir "çete devleti" olduğunu biliyoruz. Bu durumda önemli bir soruyla karşı karşıya kalırız: İsrail eğer Nazi terörünün acılarını yaşamış, 6 milyon kayıp vermiş bir "mazlum" ulusun devletiyse, nasıl olmaktadır da aynı zamanda bir "çete devleti" olabilmektedir? Eğer İsraililer, soykırıma uğramış bir halk

propagandanın veya tarihi bilginin yalan olma ihtimali vardır.

Soykırım efsanesine giriş 1995 yılı Ocak ayında yayınlanan Türk gazetelerine bir göz atarsanız, ilgi çekici bir tabloya rastlarsınız: Pek çok gazetede, özellikle de yüksek tirajlı ve "boyalı" medyada, II. Dünya Savaşı'nda yaşanan "yahudi soykırımı" ile ilgili geniş haberlere rastlamak mümkündür. Bazıları bu konuya tam sayfa ayırmışlar, soykırım ile ilgili haberler günlerce gazete sayfalarını

işgal etmiştir. Aslında Türk basınındaki bu kampanya, dünya basınındaki kampanyanın bir yansımasından başka bir şey değildir. II. Dünya Savaşı sırasında Polonya topraklarında kurulan Auschwitz Toplama Kampı'nın "kurtuluşunun" 50. yılı anısına düzenlenen aktivitelere tüm dünya basınında son derece büyük yer ayrılmış, Türkiye'deki medya da Batılı benzerlerini taklit etmiştir. Gerçekte medyanın bu konuda gösterdiği ilginç duyarlılık, Auschwitz'in 50. yıldönümünden de ibaret değildir; Batılı medyanın ve onların benzerlerinin büyük kısmında bu konu sık sık gündeme gelir.

Söz konusu "yahudi soykırımı" kavramına büyük olasılıkla medyanın yanısıra II. Dünya Savaşı ile ilgili filmlerde de rastlamışsınızdır. Hemen hepsi Hollywood yapımı olan bu filmlerde hep aynı konu vardır: Naziler, yahudilerden nefret etmiş ve dünyanın kurtuluşunun da bu ırkı yok etmekten geçtiğine inanmışlardır. Bu saçma inanç uğruna da 6 milyon Avrupa yahudisini toplama kamplarına doldurmuş, sonra da kadın-çocuk ayrımı yapmadan gaz odalarında acımasızca öldürmüşlerdir. Bu tarihin gördüğü en büyük katliamdır.

Evet, verilen mesaj budur ve doğrusunu söylemek gerekirse çok da ustaca ve-

rilmektedir. ropagandanın etkisinde kalan milyonlarca insan, II. Dünya Savaşı sırasında bir "yahudi soykırımı" yaşandığını, kesin, ispatlı, tartışılmaz bir gerçek sanmakta ve Nazilerin yahudilere olan düşmanlıkları konusunda da en ufak bir kuşku duymamaktadır. Oysa bu insanlar yalnızca yahudiler tarafından

ZIONISM in the Age of the DICTATORS



LENNI BRENNER

yapılan bir propaganda ile -Batı basınında yahudilerin çok etkin olduğu, özellikle Amerika'daki büyük medya kuruluşlarının çoğunun sahibinin yahudi olduğu bilinen bir gerçektir- bu konuya inandırılmışlardır. Bu konuda yaptıkları herhangi bir araştırma yoktur. Peki bu konuda "araştırma" yapılırsa nelerle karşılaşılabilir? Bu, son derece önemli bir sorudur ve cevabı da oldukça ilginçtir. Çünkü bu konuda biraz araştırma

yaptığınızda, klasik "soykırım" propagandası ile hiç uyuşmayan bazı bilgilerle karşılaşmaya başlarsınız. Örneğin Amerikalı yahudi yazar Leni Brenner'in Zionism in the Age of Dictators (Diktatörler Devrinde Siyonizm) adlı kitabını okursanız son derece garip bağlantılar öğrenirsiniz. Bunlardan bir tanesi 1941 yılında Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak için çalışan Stern adlı yahudi örgütünün Nazi Almanyasıyla işbirliğini öngören bir teklif getirdiğini gösteren "Ankara Belgesi"dir. Resmî tarihte, Naziler'in II. Dünya Savaşı'nın başlaması ile yahudi aleyhtarı politikalarını şiddetlendirdikleri ve işgal ettikleri bölgelerdeki yahudileri birer ölüm kampı olan toplama kamplarına yollamaya başladıkları anlatılır. 1941 yılı, yahudilerin toplama kamplarındaki gaz odalarında topluca imha edilmesi anlamına geldiği söylenen "Nihai Çözüm" (Final Solution) kararının alındığı yıldır. Ancak "yahudi soykırımı"nın başlangıcı olduğu söylenen bu tarihte, Siyonist Stern örgütü, Naziler'e "işbirliği" teklifinde bulunmaktadır. Hem de bu teklifi götüren üç Stern yöneticisinden biri, Izak Samir'dir; yani 1977-1992 yılları arasındaki Likud iktidarı sırasında önce Dışişleri Bakanlığı sonra da Başbakanlık yapan İsrail lideri. "Soykırım" gerçekleşirken,

Siyonistler Nazilerle işbirliği aramaktadırlar. Sizce bu işte bir gariplik yok mudur? Aslında ortada daha pek çok "gariplik" vardır. İlerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bilgiler, Stern-Nazi ilişkisinin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu, Almanya'yı ve hatta Avrupa'yı Judenrein (yahudiden arındırılmış) yapmak isteyen Nazilerle, tüm bu yahudileri Avrupa'dan Filistin'e yollamak isteyen Siyonistler arasında dev bir işbirliği olduğunu göstermektedir. Bu, tarihi bir gerçektir ve Lenni Brenner gibi "anti- Siyonist" bir yahudi gazeteci ve hatta Hannah Arendt gibi ünlü bir yahudi düşünür tarafından kabul edilmektedir. Konuyla ilgili daha pek çok güvenilir kaynak da vardır.

Peki bu durumda "yahudi soykırımı" nı nasıl açıklayacağız? İşbirliği yapan iki gücün bir diğerini birden bire soykırımı uğratmasının bir mantığı var mıdır? Kuşkusuz bunun bir mantığı yoktur. Ve bu durumda bizler tarihin en mantıksız, anlaşılabilir, saçma olayı ile karşılaşmış oluruz.

Ama eğer az önce sordüğümüz sorunun biraz daha gerisine gidersek belki bu kördüğüm çözülebilir. Sorumuz gereken soru, bir "yahudi soykırımı" nın yaşanıp yaşanmadığıdır. Çünkü "yahudi soykırımı" hakkında bildiklerimizin hepsi, yahudiler ve özellikle de İsrail Devleti tarafından organi-

Avrupa'yı yahudiden arındırmak isteyen Nazilerle, tüm yahudileri Avrupa'dan Filistin'e göndermek isteyen Siyonistler arasında dev bir işbirliği olduğu görülmektedir.

ze edilen bir propagandadan kaynaklanmaktadır. Bu tür propagandaların yalan olma ihtimalinin varlığını bildiğimize göre, konuyu tarafsız kaynakların verdiği bilgilerle yeniden incelemek gerekmektedir.

İşte bu noktada son derece çarpıcı bir tablo ile karşılaşırız: Belki bizlere medya yoluyla her gün "soykırım" telkini yapılıyor olabilir; ama Batı'da yüzlerce tarihçi ya da araştırmacı, II. Dünya Savaşı sırasında sistemli bir "yahudi soykırımı" yaşan-

madığını; bize "kanıt" olarak gösterilenlerin göz boyayıcı birer dekordan öteye gitmediğini ve özellikle de soykırımın can alıcı noktası olan "gaz odaları" nın gerçekte hiçbir zaman var olmadığını söylemekte ve bu konuda son derece tutarlı deliller öne sürmektedirler. Buna karşın, soykırım yaşadığını savunan çevrelerin (ya da kısaca soykırımcıların) elinde iddialarını ispatlayan hiçbir tutarlı delil yoktur. Delil olarak gösterilen şeylerin de çoğu birer sahtekarlık ürünüdür. Örneğin soykırım efsanesinin en önemli sembolü olan ve içinde yaklaşık 1.5 milyon yahudinin öldürüldüğü söylenen Auschwitz kampında, "gaz odası" olarak gösterilen binalar gerçekte böyle bir iş için kullanılmaya uygun değildir; ancak savaş sonrasında bu yapılar üzerinde bir takım mimari tahrifatlar yapılarak gaz odası süsü verilmiş istenmiştir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu ve buna benzer örnekleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Kısacası, karşımızda çok ilginç bir resmi tarih durmaktadır. Bu tarih, İsrail Devleti'nin ve onun Batılı uzantılarının uyguladığı meşru olmayan politikaları, "kirli" eylemleri aklamak için uydurulmuş bir yalandır. Bu tarihi çözüp gerçeği ortaya çıkardığımızda ise, İsrail'in ve Siyonizm'in tarihinin, sandığımızdan daha da kirli olduğu ortaya çıkmaktadır.

DÜŞMANINI TANI YENİLMEZ OLURSUN

Ahmet AKINCI

Küresel egemenlik dini Firavunî GNOSTİZM ve bu dinin teşkilatı olan Mason tarikatı; tahakküm altında tuttıkları milletleri güderken, gizlilikten maksimum seviyede faydalanırlar.

Gizlilik için milyarlarca dolar para ve büyük emek harcarlar. Kamufle hedefli çalışan gazeteci, Tv programcısı, kanaat önderleri, senaristler, yazarlar, film sektörü maaşlı araçlarıdır.

Bu araçlarla İnsanlara; onlara zulmeden, emeklerini sömüren, özgürlüklerini gaspeden güçleri mümkün olduğu kadar çeşitlendirerek gösterirler.

Örnek verecek olursak, yahudi zengin aileler, roma, illuminati, Vatikan, Tapınakçılar, cizvit papazları, Bahailer, gladyo, CIA, NATO vb. gibi güç odakları, insanlığa gösterilen kamufraj amaçlı argümanlardır. İnsanlar bu kadar çok düşmanları olduğunu gördüğünde ümitsizliğe kapılır, hangisinin doğru hedef olduğunu bilmenin şaşkınlığıyla mevcut düzene boyun eğer.

İnsanlar bu kadar çok hedefe karşı kendi aralarında da bölünür ve organize olmaktan uzak, pasifize edilmiş kâğıttan kaplana dönerler.

15 Religious, Esoteric & Occult Symbols





gnostizm
inançları, sembolleri,
stratejileri, teşkilatları
kamufle edilmiş
firavun dinidir



"Hedefi belirli" bir karşıt güç oluşamaması, Firavunî GNOSTİZM'in yaşam dayanağıdır. İnsanlığın, kölelik temelli ideolojilerin kıskaçından çıkabilmesi ancak Küresel Egemenlik Dininin; sırlarının ve stratejilerinin deşifre edilmesi ile mümkündür.

Ancak bu konuda ne Tv'de ne de kitaplarda Firavunî GNOSTİZM hakkında bir araştırma ya da yayın bulmak samanlıkta iğne aramakla eşdeğer

bir iştir, bulamazsınız. Oysaki inançları, sembolleri, stratejileri, teşkilatları kamufle edilmiş Firavun Dinidir.

İnsanlık öncelikle kendi terminolojisini oluşturmalıdır. Küresel çetenin kullandığı terimler, kavram kargaşası, ırkçılık hedeflidir. İnsanlık bu tuzağa düşmemeli, olaylara ve eylemlere ırkî açıdan değil, inanç ve egemenlik açısından yaklaşmalıdır.

Bu din mensuplarına, Türkçemize de uygun olarak "FİRAVUN DİNİ" terimini kullanmak ve bu terminolojiyi insanlığa kazandırmak özgürlük mücadelemizin mihenk taşı olacaktır.

FİRAVUN DİNİ - GNOSTİZM

Lozan Anlaşması

(Derin Darbe)

Necmi KOMBAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu kaydı olan Lozan anlaşmasının sonuna konulan hükümlerin uygulanmasına bizler "Türk Hukuk Devrimi" diyoruz. Medeni kanun ve borçlar kanunumuz esas itibarıyla 10 Aralık 1907 tarihli İsviçre medeni kanunu ve 30 Mart 1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu'nun ilk iki kitabının çevirisi olduğunu tüm dünya biliyor. Bağımsızlığımızın belgesi olan Lozan'da neleri taahhüt ettiğimize bir bakalım; Md.38- TÜRK HÜKÜMETİ, EN AZ BEŞ YIL SÜREYLE ve HEMEN (DERHAL) AVRUPALI HUKUK DANIŞMANLARINI HİZMETİNE ALACAK. Bu danışmanlar, Türk gibi muamele görecekler, yani devlet memuru olacaklar ve 347.500 Fransız altını maaş alacaklar (Sonradan bu para Lahey adalet divanında 60.000 Frank oldu). Md.39- İSVİÇRE'Lİ, ALMAN ve İSPANYOL ADLİ DANIŞMANLAR: İSTANBUL ve İZMİR'DE (azınlıkların yaşadığı yerlerde) GÖREV YAPACAKLAR. Hukuk reformlarını hazırlayan komisyonlara katılacaklar, Türk Hukuk, Ticaret ve Ceza Mahkemelerinin işleyişini inceleyecek, gerek gördüklerinde Adalet Bakanına rapor gönderecek, kanunların uygulanış yönünde doğacak şikayetlerle ilgileneceklerdir. Kısacası bu hukuk danışmanlıkları; Türkiye'de yaşayan ECNEBİLERİN haklarını ecnebilerin istediği şekilde koruyacaklardır.

YABANCI DANIŞMANLARIN ÇALIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER (1924-1928)

2 OCAK 1924: Hafta tatili Cuma'dan pazar a alındı.
3 Mart 1924: Halifelik kaldırıldı, Hanedan Yurtdışına sürüldü.
5 Kasım 1925: Laik Hukukçular yetiştirmek üzere Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
25 Kasım 1925: Tekke zaviye ve türbeler kapatıldı.
26 Aralık 1925: Miladi takvim ve Avrupai saat kabul edildi.
17 Şubat 1926: İsviçre medeni kanunu, 1 Mart'ta İtalyan Ceza Kanunu, 22 Nisan İsviçre Borçlar Kanunu, 26 Mayıs'ta da kısmen Fransız ve kısmen de Alman hukukundan derlenen Türk Ticaret Kanunu kabul edildi.
9 Nisan 1928: Anayasa'dan "Devletin dini "DİN-İ İSLAM"dır" maddesi çıkarıldı.
24 Mayıs 1928 Avrupa rakamları kabul edildi.
1 Eylül 1928: Liselerden Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı.
1 Kasım 1928: Latin harfleri kabul edildi.

5 yıl içinde yabancı danışmanların vesayetiyle Türkiye LAİK'leşmiş, Hukuk sistemi de laikleşince yabancı danışman hukukçuların görevlerini uzatmaya gerek kalmamıştır. "Kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nı Lozan Anlaşmasıyla masada kaybetmek değil de nedir bu?" diye soranlar da işte bu yüzden İRTİCACI (gerici, Osmanlıya özlemci) sayılmışlardır. Türkiye, 24 Temmuz 1923'te imzaladığı Lozan anlaşması ile bu anlaşmaya aykırı hiçbir hukuki düzenleme yapmayacağı-

nı taahhüt etmiş, kendisini bu anlaşmanın üstünlüğü ile bağlamıştır. Lozan'ın 37'nci maddesine göre' 'Türkiye 38'nci maddeden 44'üncü maddeye kadar olan hükümlerin temel yasalar olarak tanınmasını ve hiçbir kanunun, hiçbir yönetmeliğin, hiçbir resmi işlemin bu hükümlere aykırı ya da bunlarla çelişir olmamasını ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlerden üstün sayılmaması ile yükümlüdür. Lozan, Cumhuriyet ilanından önce imzalandığı için ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi sayıldığından; tüm anayasal düzenlemeler (1924-1961-1982 anayasaları) için de geçerli ve bağlayıcılığı vardır (Bu mudur Tam bağımsızlık, bu mudur Halkın kendi kendini yönetmesi olan CUMHURİYET. Egemenlik kayıtsız şartsız Lozan'ın ve onların vasisi olanların mı?). Türkiye'nin yargı kültüründe ikici (düalist) anlayış hakimdir. Buna göre hukuk=İç (milli) ve dış (uluslararası) hukuk diye ikiye ayrılır. İç hukuk egemen milli iradenin ürünü olsa da Dış hukukun iç hukuk üzerindeki etkisi BATI normlarına göre olması (uygulanması) kaçınılmazdır. Ernst Hirsch'ün açtığı yolda yürüyen Sabih Kandıoğlu gibiler kurucu irade ve ülkenin asıl sahibinin kendileri olduklarını bizlere hatırlatırlar. Kurucu irade temsilcisi gibi 20 yıl Türkiye'de görev yapan (Hukuk danışmanı ve hukuk hocası) yahudi ERNST HIRSCH bakın ne diyor; "1937 yılında iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisinin altı ilkesi,



Lozan Antlaşması'nın imza törenini gösteren bir fotoğraf (İnönü Vakfı fotoğraf koleksiyonu)

devlet hukukuna uygun biçimde Anayasa ilkesi haline gelmiş ve herkes için bağlayıcı nitelik kazanmıştı. Böylece ben de Türk hukukuna katkıda bulunmuş oldum (bu özellik 1961 anayasasında da korunmuştur) diyen **Ernst Hirsch kimdir?**

Alman Yahudi'si olan Ernst Hirsch 1933 yılında yeni baştan düzenlenen İstanbul Üniversitesi'nde görev yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman Hukuk Profesörlerindendir. Yeni kurulan hukuk fakültesinde Ticaret hukuku derslerini ilk olarak veren hocadır. 20 yıl hukuk hocalığı ile Türk hükümetlerine çeşitli konularda danışmanlık yapan bu şahıs, 1953'te Almanya'ya dönüşüne kadar her batılılaşma hareketine hukuki kılıf hazırlamış hatta "Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu" bile formüle etmiştir. Bu Yahudi'nin Nifak sokmasına kadar Türk yargıçları Anayasanın 54'ncü maddesinde yargıcın tüm dava ve kararlarda sadece kanunla bağlı olduğunu belirten hükümler vardı. Ve yargıçlarımız;

"Cumhuriyet Halk Partisinin 6 ilkesi kanun gücünde olmadığı için yargıçları hiçbir zaman bağlamaz" diyorlardı. Nasyonalist Sosyalist Almanya'daki tek iktidar Partisi ilkelere devlet üzerindeki etkisi gibi etkiyi CHP vekillerini ayartarak Recep Peker Hükümeti vasıtasıyla 1937'de Anayasamıza kattıran bu Yahudi sayesinde ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜ KESİLMİŞ, Devlet Faşizmi sayılan Nasyonal Sosyalizm yolu açılmıştır. Ulusalçılık ve devletçiliği aynı potada yürütmeye çalışan CHP kadroları sözde vatansever sayılmışlardır. ATA(!)'sına ve Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlı Türk Gençleri CHP'de toplansalar da bu yüzden Özgürlüklerin önü açılması yerine girdapta dönüp duruyorlar. Yahudi kurucu iradesi olan LOZAN ve Kuvvetini BATI normlarından alarak hazırlanan Anayasalarımız yüzünden prangalı olduğumuzu anlayamıyorlar. ABD'nin kurucu iradesi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu iradesi Kurtuluş savaşı vermiş HALK'ın ortak

aklıyla kararlaştırılmış değildir (Halkın, milletin istediği değil, istenilen zorla dayatılan söz konusu olduğu için hiç bir zaman HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİN olmamıştır). Sadece Turgut Özal hariç bütün CUMHUR (halk) BAŞKANLARI, Mustafa Kemal'in ve Kurtuluş savaşındaki ruhun değil, Lozan'daki kurucu irade (savaştığımız emperyalistler) nin emrinde görev yapmışlardır. Bunun en açık örneği 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 28 Şubat sürecinde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a yazdığı (Basında orijinali yayınlanan) mektuptur.

28 Şubat 1997' de yapılan ve 8 saati aşkın Milli Güvenlik Kurulu (MGK) öncesi Erbakan'a yazılan mektupta "Aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyorum" diyerek;

- 1) Laik düzeni korumak için, Mevcut kanunlar harfiyen uygulanmalıdır.
- 2) Anayasa'nın 174'üncü Maddesinin koruduğu "Devrim Kanunları" uygulanmalıdır.

3) Devletin kurumlarına "kökten dinci cereyanın" sızması kesinlikle önlenmelidir.

Bu meyanda;

- a) Yayın Organları
- b) Silahlı Kuvvetler
- c) Üniversiteler
- d) Emniyet Teşkilatı
- e) Okullar
- f) İdare
- g) Diyanet Teşkilatı
- h) Yerel yönetimler korunmalıdır.

Gereğini Rica ederim.

İmza ile biten mektup Türk CUMHUR (halk) BAŞKANI'nın görüşleri mi yoksa bizi ABD gibi baştan dizayn edenlerin görüşleri midir? Ne var bunda demeyin, hemen açıp **ERZURUM KONRESİ'NDE ALINAN KARARLARI** okuyunuz. KURUCU İRÂDE ve HALK İRÂDE'sinin ne olduğunu mukayese ediniz. Osmanlı Devleti; Birinci Paylaşım savaşında ekonomik yönden güç sahibi olmuş Yahudilerin akıyla parçalanmış bir devlettir. Batılı ülkeler kendilerinin bile inanmadığı, Yunanistan'dan başka ülkenin tanımadığı ve Padişahın bile imzalamadığı SEVR ile Osmanlı'ya ölümü gösterip LOZAN anlaşmasıyla sıtmaya razı ettiren de YAHUDİ aklıdır.

LOZAN'IN YETKİ VERDİĞİ HUKUK DANIŞMANLARININ İCRAATLARIYLA; NASIL EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLETİN OLACAK, Onlarca yılın yorgunluğu içindeki fakir millet (Kimilerine göre ulus veya halk iradesi bile denilen KURUCU irade; kesinlikle YAHUDİ akli veya ruhu OLMUYOR MU? Türkiye'nin 81 ilinden ikisi, (İzmir, Bursa) kadar olan İsrail devletinin kurucusu Weisman parlamento açış konuşmasında; "Yıkılmaz denilen cihan imparatorluğunu yıktık ve Türklerin içine LAİKLİK yerleştirerek kendi tarih ve atalarına en az 200 yıl küfür edecek düzenlemeler yerleştirdik" demesi ne manaya gelmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm sanayi kollarında hattâ yargı ve TSK'da bile Yahudi (kriptolar) amir, patron, Türkler ise neden işçi ve hizmetçi olarak kalmıştır? Türkiye çiftliğini kâhyalar vasıtasıyla Renault Fabrikası gibi yönetmelerine gerçekten karşı çıkmak istiyorsak; Kur-

"BÜLBÜL DERESİ

MEZARLIĞI"NDA

YATANLARLA,

"BÜYÜK LOCA"YA

KAYDI OLANLARIN BU

ÜLKENİN KADERİNİ

ETKİLEMESİNE DAHA

NE KADAR MÜSAADE

EDİLECEK?

maylık kursuna giden subaylarımızdan, Hukuk Fakülte-
rimizde ders veren hocalara kadar her Türk bu PÜF NOKTALARINA açıklık getirmek ve yorumlarken hiçbir tereddüte mahâl bırakmamakla yükümlüdür. Aksi halde, Mustafa Kemal aşığı Türk Gençleri "Atam Devrimlerinin İzindeyiz" diyerek kendilerini heba ederken; "Lozan anlaşmasıyla bize kakalanan hükümlerin takipçisi olduklarını, İsmet Paşa'nın bile oyuna getirildiğini (mecburiyeti) bilemeden sömürgeci (emperyallerin) izindeyiz" demiş olacaklarını artık anlayabilme zamanı gelmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 89 YILDA; 12 CUMHURBAŞKANI DEĞİŞTİRMİŞTİR. 8 CUMHURBAŞKANI CHP, 4 CUMHURBAŞKANI DA BAŞKA PARTİLERDENDİR.

1- Mustafa Kemal ve İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve ebedi şefidir.

2- Celal Bayar, Demokrat Partili olmasaydı, kesinlikle 27 Mayıs 1960 Darbesi de olmazdı.

3- Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, asker kökenli olduğu için CHP görüşündeydi, DP kökenli biri seçilecek diye 12 Mart Muhtırası oldu.

4- Yine asker kökenli Fahri Korumturk Cumhurbaşkanı seçilince Demokrat Parti tabanına set çekildi ama başarısız olduğu için 12 Eylül 1980 İhtilaliyle Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu.

5- Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilince Kennedy gibi hem sukast yapıldı hem de zehirlendiği (Polonyum-Amerikanyum) belirlendi (Korkut ağabeyinden fazla yaşayabilirdi).

6- Süleyman Demirel zamanında Demokrasiye balans ayarı (28 Şubat) yapıldı.

7- Tekrar bir CHP'li olan Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı yapıldı (Krizdeki Yunanistan gibi Teknokrat Başbakan Kemal Derviş atandı, DP tabanı tamamen dağıtıldı).

8- Sadece CHP'li olmadığı için Abdullah Gül seçilmesin diye 3'ten fazla darbe planı dünya şartları fırsat vermediği için başarısız oldu. (ABD 44 Başkan değiştirmiştir. Kennedy'yi vurduranlar da Nikson'a Skandal yaşatanlar da bellidir. "Para bizimse Yönetim de bizde olmalıdır" diyerek ABD'yi USA olarak CIA-NSA-NASA-ve JİNSA ile yönetenlere göre ABD sadece onların Güvenlik Bürosudur. Barack H. Obama ile İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak onların atanmış memurlarıdır. Joe Biden denilen yeni başkan baba Bush döneminden beri başkan yardımcılığı yaptığı 3'üncü Barack Obama hükümeti sayılmalıdır).

1996 Yılında Abdullah GÜL'e gönderilen isimsiz bir mektupla varlığı anlaşılıp, Meclis araştırma Komisyonunda olan bir ABD kriptosu HAKİKATİN aralanması için bize ışık olmalıdır.



Büyük Loca, Tapınak içinde toplantı

ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher imzalı bu kriptoda yazılanlar aslında HAKİKATİN kendisidir. Emirlerindeki tüm birimlere bakın ne emir verilmiş o kripto ile Aynen aktaralım.

"Departmanlarımız, Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı BATI'dan ayırıp, Arap-Müslüman dünyasına yönlendiren eğilimden endişe duymaktadır. Bu bizim ulusal menfaatlerimize aykırıdır. DYP, Erbakan'ın radikal İslami söylemini ılımlaştırmada başarılı değil, Çiller'in koalisyonundan

çekilmesi Erbakan'ı düşürür. Ülkeyi erken genel seçime götürür. Refah Partisi büyük ihtimalle seçimlerden daha güçlü çıkar. Türkiye ABD'nin stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba göstermesi ve harekete geçmeye zorlanmalıdır. Eylem Planınızı ve yorumunuzu bekliyoruz." diye biten bu yazıdan sonra Çevik Bir, ABD'de (JİNSA) tam BATI'nın istediği konuşmaları yapmış ve Kiblesi Mekke olan Somali Müslümanları

için NATO'da heybetli General yapılmıştır. Onun bağlı olduğu Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı da, emekli olduktan sonra bile ENCÜMEN-İ DANIŞ (Danışma kurulu, KONSEY) üyesi olmuştur. Yakın zamanda ebediyete geçen İsmail Hakkı Karadayı'nın ölüm ilanlarından, "Büyük Loca" üyesi olduğu anlaşılmıştır. "BÜLBÜL DERESİ MEZARLIĞI" NDA YATANLARLA, "BÜYÜK LOCA" YA KAYDI OLANLARIN BU ÜLKENİN KADERİNİ ETKİLEMESİNE DAHA NE KADAR MÜSAADE EDİLECEK?



Bülbül Deresi Mezarlığı - Üsküdar, İstanbul

PEYGAMBER s.a.v. EFENDİMİZİN ÇOCUKLARA VERDİĞİ HAKLAR ve ÇOCUK SEVGİSİ

Mesut AKBAŞ

Peygamberimiz sav'in çocuklarla ilişkilerinde dikkat çeken en önemli hususlardan bazıları çocuklara karşı hoşgörülü olmak, onlara değer vermek, kız ve erkek ayrımı yapmamak, çocuklarla yeri ve zamanı geldiğinde oynamak ve şakalaşmak diye birkaç örnek verebiliriz.

İslam dininde her şeyin ölçüsü vardır. Eksik olan bir şey bırakılmamıştır. Öyle ki yeni doğan çocuklara ilk önce güzel isimler vermek aslında çocukların bizim üzerimizdeki haklarından biridir. Bundan dolayı çocuklarımıza verdiğimiz isimlerin ne manaya geldiğine dikkat ederek isim vermeliyiz.

Dinimiz İslam'ın hayatımıza ve insanlığa kazandırdığı değerlerin bir tanesi de sevgidir. Ve bunun en güzel örneğini Peygamber sav'in hayatında görmekteyiz. Dinimizde çocukların eğitimi büyük önem arz etmektedir. Çünkü çocuk demek nesil demektir. Toplumların

sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları aslında yine bir toplum üyesi olan bizlerin çaba ve gayretlerine bağlıdır.

Çocuklarımızı iyi bir geleceğe hazırlarken sadece olayın maddi boyutunu ele alıp da manevi yönünü ihmal edersek gelecek nesillerimize ve kendimize yazık etmiş oluruz.

Peygamber sav'den önce Mekke toplumunda kız ve erkek çocukları arasında ayrımlar yapıyordu ve kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. İslam'ın gelmesiyle birlikte bu cinayet ortadan kalkmıştır.

"Hiçbir anne-baba çocuğuna, güzel terbiyeden daha değerli bir bağışta bulunmamıştır."

Hz. Muhammed

Dinimiz çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtmiştir. Bu, çocuklarımızın bizim üzerimizdeki haklarından biridir. Bir hadiste Peygamber sav; "insanın, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini sefil bırakması, kendisine günah olarak yeter" buyurmuştur. (Ebu Davud, Zekat, 45). Çocuklarımız tek başlarına hayatlarını sürdürecektir, anne ve babaların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması gerekmektedir. Yine başka bir hadiste "çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel terbiye ediniz" (İbn Mace, Edeb, 3) buyurulmuştur. Başka bir hadiste ise "hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir bağışta bulunmamıştır" (Tirmizi, Birr, 3) buyurulmuştur. Bu hadisler çocuk hakları, eğitimi ve sevgisi için bizlere yol gösteren veciz örneklerdir.

Dinimizde her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonrasında ise



anne ve babanın inancına göre çocuklar inanç sahibi olurlar. Bundan dolayı küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza güzel isimler koyarak işe başlarız. Yaşına uygun olarak her dönemde çocuklarımızın inanç ve ibadet eğitimine önem vermeliyiz. Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızın sadece iyi bir meslek ve kariyer sahibi olmasını bekler ve dini yaşantısını ihmal edersek sonra dan telafisi mümkün olmayan durumlara ALLAH muhafaza yol açabiliriz. Dedesinin emeklilik maaşını çalan torunlar ortaya çıkar Rabbim esirgesin. Mal mülk için kardeşini öldürenler meydana çıkar. Toplumumuza baktığımızda dini yaşantıların eksik olduğu yerlerde cinnet ve cinayet olaylarının daha çok olduğunu görürüz. Evlenip kısa süre sonra

hanımını öldüren ya da birbirlerine eziyet eden eşlerin çocukluk dönemleri hep arızalıdır. Yani dini yönden eksiklikler var. Halbuki bu kişilerin çoğu okumuş ve durumları da iyi insanlardır. Ama bir yerlerde eksiklikler var. Manevi alandaki boşlukları doldurmazsak yazık ederiz geleceğimize.

Fitrat asla boşluk kabul etmez. Maddi ve manevi alanda evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. "Saldım çayıra, Mevlam kayıra "mantığı yanlıştır. Bizler Peygamber sav dediği gibi çobanız ve her çoban ailesinden mesuldür. Bunu birilerine havale ya da erteleme durumuna düşersek Fetö vb unsurlar iyi niyet adı altında çocuklarımızı zehirlerler. Çocuklarımıza ayrı odalar kurup, yeme ve içmesini tamamlayıp dijital makinelerle baş başa bırakırsak ruhsuz ve duygusuz, acımasız bir nesil yetiştirmiş oluruz ellerimizle.

7 yaşından itibaren çocuklarımıza namazı anlatmalıyız. Ve 10 yaşına gelince de namazlarına başlamaları lazım. kaç kişi çocuklarımız ile camilere gidip ibadet ettik. Kaç

anne ve baba beraber Kur'an okuduk. Küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza dini eğitimleri vermezsek ileri de daha çok cinnet haberlerine yol açacağımız bir kehanet olmayacaktır. ALLAH korkusu olan biri ne hanımını öldürür ne mal ve miras için kardeşlerine zulüm eder. Haksızlığa uğramış da olsa katil olmaz ve sabreder. Dünyada belki kaybeder ama Ahiret de kazanır Rabbimizin izniyle.

Bir defasında Peygamber sav torunu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i sevip öperken bunu gören Akra'b b. Habis'in "benim 10 çocuğum var ama hiçbirisini öpmedim" sözlerine karşılık Peygamber sav "şayet senin kalbinden ALLAH merhameti söküp atmışsa ben ne yapayım?" diyerek karşılık vermiştir (Buhari, Edeb, 18; Müslim, fedail, 65).

Yine başka bir hadiste Peygamber sav "küçüklerimize sevgi, şefkat ve merhamet; büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir" (Tirmizi, Birr, 15) buyurarak dinimizde bu konunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir.

Hazreti Peygamber ikâz gerektiren durum-

larda çocuklara karşı tatlı dilli olmayı tercih etmiştir. Bu konudaki ilginç bir örneğe göre küçük bir çocuk olan Râfi b. Amr el-Gifârî, Ensar'dan birisinin hurma ağaçlarını taşlarken, bahçe sahibi tarafından yakalandı ve Hz. Peygamber'e getirildi. Olaydan haberdar edilen Hz. Peygamber, Râfi'ye, hurma ağaçlarına taş atmasının sebebini sordu. Aç olduğunu ve karnını doyurmak için böyle bir yola başvurduğunu söylemesi üzerine Hz. Peygamber, tebessüm etti ve şefkatle başını okşadıktan sonra ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Yavrum, bir daha ağaçlara taş atma. Altına düşenleri al ve ye." (Bkz., Ebu Davud, Cihad, 94) Hz. Peygamber bu tavriyla, hem onu ikaz etmiş ve hem de bu durumda yapması gereken en güzel yolu göstermiştir.

Sahabeden Enes b. Mâlik küçük yaşta, Resulullah'ın hizmetine girmiş ve yaklaşık on yıl onunla birlikte kalmıştır. Bir anısını kendisi şöyle nakleder: "Resulullah bir gün beni bir iş için gönderdi ancak ben sokakta oynayan çocuklara katıldım. Belli



bir zaman geçtikten sonra Resulullah bulunduğu yere geldi ve bana 'Enescik gönderdiğim yere gittin mi?' diye sordu. Ben de hemen gidiyorum ey Allah'ın Resulü dedim." (Müslim, Fedâil, 51)

Hz. Peygamber, Kuşu Ölen Zeyd'e Taziye Gidiyor.

Zeyd 3 ya da 5 yaşlarında idi. Zeyd'in çok bağlandığı, çok sevdiği, adını Umeyr koyduğu küçük bir kuşu

vardı. Hz. Peygamber Zeyd'i her gördüğünde "Umeyr'in babası" anlamında "Ebu Umeyr" diye hitap ederdi ona. Bir gün Zeyd'in kuşu öldü. Onun ölümü Zeyd'i çok üzdü. Kuşun öldüğü günlerde Hz. Peygamber Zeyd'in evine gitti. Çocuğun kederli hali, Hz. Peygamber'in merhametli kalbini etkiledi. Onu neşelendirmek istedi. Çocuğun saçlarını okşayarak yanğını öperek zeyd'i teselli etmiştir.

Hiz. Peygamber sav, Hiz. Enes'in ifadesine göre, hizmetinde bulunduđu dokuz-on yıllık dönemde kendisini hiç azarlamamıştır.

Peygamber sav Müslüman olmayanların çocuklarına karşı da bize örneklik teşkil etmiştir. Savaşlar da çocukların öldürülmemesi için yasak koymuştur. Yine Medine' de hasta olan bir Yahudi çocuğunu ziyaret etmiş ve bu esnada Müslüman olması için telkinde bulunmuştur. Çocuk da babasının izniyle Müslüman olmuştur.

Çocuk haklarıyla ilgili meselelerin müstakillen ele alınması Batı'da pek yenidir. Çünkü Batı yakın zamana kadar "Çocuğa küçük insan, yaşlıya büyük çocuk" nazarıyla bakarak aralarında fark görmemiştir. Bilhassa suçlar meselesinde, küçüğün cezası ile büyüğün cezası arasında fark görülmemiş, işlediği suç büyükler için idamlik cezayı gerektiriyorsa çocuk idam edilmiştir. Bu uygulama Amerika'nın bazı eyaletlerinde hâla câridir.

Ayrıca, İslam dışı hukuk sistemlerinde çocuk, himaye edici kanunlarla korunmamıştır. Mesela

eski Yunanistan'da çocuk devletindir. Babanın sınırlı bir mülkiyet hakkı vardır. Rüştüne erdiği vakit velayet hakkı kalkar. Roma'da ise, aksine, devlet âile hâkimiyetine müdahale etmiyor ve hatta aile üzerindeki babanın hâkimiyeti karşısında âciz kalıyordu. Babanın çocuk üzerindeki hakkı hudutsuzdu: çocuğu dilerse terk edebilir, satabilir, bir uzvunu kesebilir ve hatta öldürebilirdi, bu işlerde sorumluluğu vicdanına ve tanrısına karşı idi.

Germanlerde de çocuğun durumu Romadakine benziyordu. Kabîleye kabulden önce terk dilebilir, öldürülebilirdi. Çocuğu himayeye yönelik kanunlar Batı'da 18. asırda teşri edilmeye başladı. Bunu ilk defa Rousseau, Kant, Lock, Voltaire gibi tabîî hukukçular ele aldı. Fransa'da 1791, 1793 yıllarında çocukları himaye eden bazı kanunlar çıktı. 1826, 1854, 1855 yıllarında İngiltere'de bazı himaye kanunları görüldü. 1866'da İngiltere'de serseri çocuklar için ıslah evi kuruldu.

1899'da Amerika'da Çocuk Mahkemesi açıldı.

1919'da çocukların çalışma şartları üzerine bazı esaslar kabul edilir.

1935'te Milletler Cemiyeti, yoldan çıkan çocukların kurtarılması için terbiyevî tedbir alınması tavsiyesinde bulunmuştur.

1948'de Birleşmiş Milletler'de kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi de çocukları himayeye yönelik bazı maddelere yer vermiştir (20, 25, 26. maddeler).

20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler'de 10 maddelik bir Çocuk Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir.

"İslâm'da Çocuk Hakları" meselesine gelince, Batılılar görmezden gelse de bu, Hiz. Peygamber'le başlar. Hattâ "**çocuk hakkı**" tabirini ilk defa telâffuz eden Zât Aleyhissalâtu vesselâm'dır. Meselâ bazı hadisler "Çocuğun babası üzerindeki hakkı diye başlar ve "İsmi ve edebini güzel vermesi, yazı öğretmesi, atıcılık, yüzme öğretmesi... gibi teferruatları zikreder. **Çocuğun** bir kadın tarafından bakılması, süt emmesi, doğumunda akîka kesilmesi, sünnet edilmesi vs. de **hakları** arasında zikredilir.

Rabbim sâlih ve sâlihâ evlâtlar yetiştirmeyi bizlere nasîb etsin.

RUSYA'NIN YUMUŞAK KARNI

ÇEÇENİSTAN

İsmail BORA

Çeçenistan, hem yabancı bir gücün işgali altında (Rusya) hem de zorba, baskıcı, halkın istek ve taleplerine kapalı bir yönetim (Kadirov) tarafından idare edilmektedir. Toprakları, Tataristan veya Çuvaşistan Cumhuriyetleri gibi Rusya Federasyonu toprakları ile çevrili değildir. Gürcistan ile sınırı vardır. Dolayısıyla Rusya içi bir bölge olarak değerlendirilip bağımsızlık hakkında mahrum olduğu düşünülemez. Sovyetler Birliği Kurulmadan bağımsız bir cumhuriyet olan Çeçenistan, Kızıl Ordu'nun işgali ve zorla Sovyetler Birliği şemsiyesi altına alınmıştır. Rusya Federasyonu

nu kurulmadan önce de bağımsızlığını ilan etmiş ve on yıl "de facto" olarak bağımsızlığını korumuştur.

Basayev ve arkadaşlarının Dağıstan'a yönelik girişimlerine rağmen, ikinci Rus müdahalesine zemin hazırlayan Volgograd ve Dağıstan'daki patlayan bombalarla ilgilerinin

olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunu Putin'in güç ve popülaritesini artırmak için iç istihbaratın yaptığı bugün neredeyse kesinlik kazanmıştır (Levitsky ve Ziblatt 2018:12).

Çeçenistan'a ikinci müdahalesini terörist faaliyetleri bahane ederek meşrulaştıran Rus yönetimi aslında terör yön-

temlerini kendisi kullanmaktadır. Birçok Çeçen lider, sığındıkları ülkelerde terörist metotlarla öldürülmüştür.

Rusya, Kadirov üzerinden Çeçenistan'da kontrolü sağlayabilmek için her türlü çareye başvurmaktadır. Kadirov, 5 bin kişilik ordusu, kullandığı terörist yöntemler ve muhaliflere uyguladığı ağır



işkence-
lerle tam bir
korku impara-
torluğu kurmuştur.

Çeçen direnişinin ateş-
leyici gücünün din fak-
törü olduğu dikkate
alınarak özgürlükçü, ba-
ğımsızlıkçı bir din anlayışı
yerine, siyasete müdahil
olmayan teslimiyetçi,

ferdi ah-
lâka dönük
bir din anlayışı
hâkim kılınmaya
çalışılmaktadır. Bu-
nun için de sosyal yönü
olmayan mistik bir ta-
savvuf anlayışı empoze
edilmektedir. Bu amaçla
dünyanın çeşitli yerlerin-
den din adamları davet
edilmekte, konferanslar
tertiple edilmektedir. 2008
yılında 200 din adamının
katıldığı, "İslam Dünya-
sında Sufiliğin Yeri ve
Rolü" isimli bir konferans
düzenlenmiş, bu vesileyle
hem Rusya'nın Sovyet-
lerden kalan din karşıtı
imajının değiştirilmesi
hedeflenmiş, hem de bi-

reysel
ahlâk-
tan iba-
ret bir din
anlayışı telkin
edilmiştir. Konfe-
rans, görünüşte Libya
merkezli "Dünya İslam
Halkları Liderliği" isimli
örgüt tarafından orga-
nize edilmesine rağmen
Rus Hükümeti tarafından
finanse edilmiştir (www.
ajanskafkas.com/tr).

Hedef, uyandıran bir din
anlayışı yerine uyutan bir
din anlayışını hâkim kıl-
maktır. "Din, ferdi ahlak
ve ibadetlerle sınırlan-
dırılınca ülkeyi kim veya
kimlerin yönettiği de bir
sorun olmaktan çıkmak-
tadır."

Rusya ve firavunlar
içi boşaltılmış din poli-
tikasını tüm Rus coğraf-
yasındaki Müslümanlar
üzerinde uygulamaktadır.

Kadirov'un göreve gel-
mesinin ardından belli
saatlerde içki satışı ve
kadınların mini etekle



Çeçen Mücadelesinin öncüleri, Şeyh Şamil, Cevher Dudayev, Aslan Maşedov, Şamil Basayev. Ruhları şâd olsun.

sokağa çıkışının yasaklaması da aynı maksada matuftur (www.insamer.com/tr/).

Dini; özgürlük ve bağımsızlık ateşini söndürmek için kullanmak. Ancak Rusya'nın Çeçenistan'a yönelik politikaları yeni bir din anlayışını hâkim kılmaktan ibaret değildir. 1.12.1994 tarih ve 1887 P numaralı Rus Başbakanı Çernomirdin imzalı gizli bir belgede, Çeçen direnişi kırıldıktan sonra Çeçen halkının yok edilmesi de emredilmektedir (www.dw.com/tr/).

Çeçenler'in Ruslar'dan ayrı bir halk olduklarına şüphe yoktur. Yaşadıkları topraklar kadimden beri kendilerine ait topraklardır. Rusların Kafkasya'yı işgaline kadar kendi kendilerini yönetmişler, Ruslar bölgeye gelince de uzun yıllar sürecek bir mücadeleye girişmişler, hiç bir zaman yenilgiyi kabul etmemişlerdir. Soykırım derecesine varan katliamlara ve sürgünlere rağmen her seferinde yeniden ayağa kalkmış, bıraktıkları noktadan özgürlük mücadelelerini sürdürmüşlerdir.

Günümüzde Rusya'nın, Türkiye'nin zulme karşı mazluma hamisi olduğu Osmanlı coğrafyasında her bölgede karşımıza çıkması, yapacağımız hamleleri engellemesi kabul edilemez bir durumdur.

Çeçen direniş hareketinin yeniden organize edilmesi, Kadirov'un devrilerek Çeçen halkının özgürleşmesi ivedi olarak desteklenmelidir. Özgür Çeçenistan, Rusların pervasızlığına tokat, kalplerine korkudur.



Çeçenistan'ın liyakatsiz Cumhurbaşkanı Kadirov çok değer verdiği Putin ile...

TARIMDA ÜRETKENLİK İÇİN YENİLİKLER ve YAPILACAKLAR

Mesut ÇİFTÇİ

Iki yıl önce bu zamanlarda ülkemde soğanın kilosu on (10) lira olduğu, (geçmiş zamanlarda da bu duruma benzer şeyler yaşanmıştır) pazarda satılan soğanın da yenecek pek halinin olmadığı bir zamanda işim gereği Eğil, Sur ve Yenişehir ilçeleri, petrol sahasında Dicle havzasında bulundum. İnsanlık tarihinden bu yana gürül gürül aklan Dicle'nin bereketli topraklarının, su kanallarıyla her yere suyun ulaştığı bütün Dicle havzasının hububat yani buğday ve arpa ekili olduğunu gördüm ve düşünmeye başladım. Halbuki burada; üzüm, nar, incir, badem, ceviz gibi gelir getirisi yüksek meyvelerde çok güzel yetiştirilir. Bu güzelim uçsuz bucaksız arazilerin zahmetsizce en fazla bir hafta gibi bir sürede ve işçilik olarak her arazi parseli için birkaç kişinin yeterli olduğunu, traktörle ekim, gübreleme, ilaçlama ve en son biçerdöverle hasadının yapıldığını öğrendim. Koca bir yılda bir hafta çalışmayla bundan fazlasının elde dilmesi elbette mümkün değildir. Kalabalık aile yapısına sahip bu coğrafyada işsizlik had safhadadır. Çalışmak isteyenler

böyle bereketli toprakların olduğu yeri bırakıp asgari ücrete talip olarak şehirlere göç edip modern köleler olmayı seçmekte, çalışmak istemeyenlerin de sosyal hayatta tutunduğu durumlar ülke gerçeği olarak önümüzde durmaktadır. Tarımın milli ve üretken olmasının, enflasyonu düşüreceğini, işsizliği önleyeceğini, şehirlerden doğal yaşama dönüşü sağlayacağını, haliyle de gerekli beslenmeye ve hastalıklardan arınmaya geçişi sağlayacağını biliyorum. Bunun gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri zihnimden geçirmeye başladım. Bölgesel olan ilçe hatta köy öbeklerini kapsayan üretim çeşitliliğine göre

tarımsal kalkınma ve üretim kooperatifleri kurulmalıdır. Mevcut kooperatif kanunu bu atılımı yaptırmaya yeterli değildir, kooperatif kanunu değişmelidir. Şimdiki gibi sadece o ilçe tarım müdürlüğüne çiftçi olarak kayıtlı olanlar değil, başka il ve ilçede ikamet eden arazisi olan, olmayan çiftçi de, tüccar da, ihracatçı da üye olmalıdır. Kooperatiflerde devletin eli olarak, kooperatif memuru, bir de ziraat mühendisi olmalıdır. (Bu kadar verimli ve tarım arazisi olan ülkemde iş bulamayan en çok işsiz ziraat mühendisleridir) Üreten çiftçi, tarıma yön veren mühendis, kooperatifi yöneten memur, pazarlayan esnaf ve pazar arayanlar bir arada olmalıdır. Kooperatiflere teşvik amaçlı vergi indirimleriyle devlet



arazilerinin bedelsiz işletme hakkının verilmesi yapılabilir. Kurulacak kooperatiflerin yönetimi devlet kontrolünde (kooperatif yüksek okulundan mezun olanlar idari yönetiminde, ziraat mühendisleri ve ziraat teknisyenleri üretim bölümünde istihdam edilebilir) olursa insanımız buralara üye olmakta çekinmeyecektir. Günümüz uygulamalarında az olan kooperatifler, yörenin gözü açık tabir edilen fırsatçıların yönetimleri ele geçirmesinden dolayı kötü örnek teşkil etmektedirler. Kooperatifler bölgelerinde istihdam oluşturacağı gibi arazi ve üretim çokluğuna göre göç de alan yerleşim yerleri oluşturacaktır. Her kooperatif bulunduğu yerin iklim ve coğrafi koşullarına göre ikili üretim ve kapalı alan üretimi (sera) yapabilecektir. Ülkemin her yöresinde iklim, su ve toprak farkından dolayı, farklı lezzetlerde üretimler gerçekleşmektedir. Yöresel

bu ürünler, marka değeriyle birleşip, çiftçimizin emeği gerçek anlamda değerini bulmuş olacaktır. Aynı zamanda üretilen mahsullerden yeni yiyecek çeşitleri doğal olarak üretilerek, bu kıymetiyle marka değeri oluşturacaktır. Üretim çeşitliliği ve çokluğuyla üretilen tarım ürünleri iç pazarlarla birlikte dış satımı da yapılacaktır. Bunu dış ticaret işleriyle ilgilenen Ticaret Bakanlığı ilgili birimi ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde her devlete gönderilen ticaret ataşeleriyle bağlantılı çalışarak pazar durumunu oluşturmalıdır. Hemen hemen su olan bütün bölgelerde göletler mevcuttur. Devlet, suyun arazilere damlama usulüne uygun kapalı düzende yer altından borularla ulaşmasını sağlayacağı sulama düzeneklerini kurup, işletmesini o yöredeki tarımsal kalkınma kooperatifine vererek bilinçli kullanımını, verimli ve

bakımlı şekilde devamlılığını sağlamalıdır.

Tarımda üretime teşvik vermek yerine, o parayı tarımda mazotun vergisini azaltarak, ucuz mazot ve gübre desteği sağlanmalıdır. Şimdiye kadar verilen teşviklerin tarımda çiftçiye katkısının olup olmadığı ve uygulama mahsurları ortadadır. Bu sebeple il ve ilçe tarım müdürlükleri, kurulan kooperatiflerle bağlantılı olacağından çiftçinin neye ihtiyacı olduğu yerinde görülerek ona göre destekleme yapılacaktır. Güçlenen kooperatifler sayesinde, çiftçilerimiz gerekli olan yeni teknolojik tarım aletlerini, bilgisayar ve uyduya dayalı düzenleri rahatlıkla kullanıma geçebileceklerdir. Tarım Bakanlığının, il ve ilçe tarım müdürlükleri marifetiyle tarımın takvimini (hangi il ve ilçede hangi meyve, sebze, hububat ve baklagillerin yetiştiği, bu yetişenleri kooperatifler neyi ne kadar üretecek) yapmalıdır. Yöresel üretim çeşitlerinin yurt içine yeteceği kadar olması hem vatandaşların beslenmesi için hem de enflasyonun artmaması için önemlidir. Üretim bu gerekli seviyeden aşağıya hiçbir zaman indirilmeden elbette ihracatı da önemseyip buna göre miktarlar tespit edilmelidir. Bulunan pazar durumuna göre dış satım yapılacaklar, her yöreye üretilecekleri belirlenip, üretim



yapılmalıdır. Pazar bulunup satılacağı ve fiyat garanti olunca her çiftçi bu takvime bağlı kalır. Takvime bağlı kalmayan ve üretmeyen çiftçinin arazisi çıkarılacak yasalarla devletçe kiralanabilir hatta satılabilir olmalıdır.

söylenebilir, her ilde aynı sorunlar yığınla ve çözüm beklemektedir. Nedenine inmeli ve çözümlerle üretimi artırmalıyız. Miskinlikten, tembellikten arınıp atalarımızdan bırakılan bu bereketli toprakların hakkını vererek, daha çok çalışarak,

kuyusundan depolama alanına yeraltından giden ham petrol boru hattının geçtiği yere verdiği sıcaklıktan oradaki ürünün farkı aşağıdaki resimde anlaşılmaktadır. Buğday başakları daha erken çıkmış ve daha gürdür.



Doğal afet olmadığı sürece takvimde belirlenen ürünler beklenen üretim miktarınca üretilebilecektir. Böyle olunca düşünüyorum; Soğan on (10) lira Dicle Havzası buğday ekli, sormadan edemiyorum: Buraya İsrail gelince mi, sulu tarım ve senelik iki ürün alma yapılacak, ama o zaman tarlada ancak işçi olunup, Filistinliler gibi İsrail askerine taş atılabilir diyorum. Çorumlu'nun, Kırıkkaleli'nin, Balıkesir ve Bursalı'nın mı işidir soğan ekimi??? Ödemiş'in ve Niğde'nin mi, patates ekimi? Bu vatana böyle mi sahip çıkmalıyız? Yazıktır, günahtır! Meyvecilikte aynı şekilde yapılmalıdır. Siirt'te fıstık var, aynı iklim ve araziye sahip Batman ekmiyor. Bu örneklemeler ülkemizin bütün il ve ilçeleri için

daha fazla üretimle onların hakkını vermeliyiz. İlk öğretim okullarında tarımla ilgili öğretiler mutlaka olmalıdır. O zaman insanlık boyunca akan Dicle Irmağı havzası, Diyarbakır Havzası, GAP'la Urfa Havzası sulu tarıma geçmiş olacaktır. Ülkemizin her yöresinde yeraltı sıcak su (jeotermal) kaynakları mevcut, ancak tarımda bunun kullanılması çok yaygın değildir. Kullanılmayan ve kaplıcalardan boşa akan sıcak sular, uygun arazilerde ısınma için kullanılabilir. Bu durum üretime mali olarak çok fayda sağlayacaktır, maliyetler düşecektir. Ülkemizin bunun gibi birçok değeri, toplum hayatında gerekli yerlerde kullanılmış olacaktır. Enerji maliyetleri düşmüş olacaktır. Petrol

Ülkemiz coğrafyasında yetişen bütün tarım ürünlerinde yerli ve geleneksel ata tohumlarının tekrar toparlanarak ekilmesi sağlanmalıdır. Genetiği oynanmış, insan sağlığına zararlı ürünlerin dün, neden ve nasıl ülkemize sokularak, yaygın şekilde üstelik daha fazla üretim vaadiyle üretimde kullanıldığı, bundan da insan sağlığının gördüğü zararlar unutulmamalıdır. Gıda güvenliğinin insan sağlığı için çok önemli olduğu tartışılmazdır. Dilerim en kısa zamanda "Gıda ve Beslenme Bakanlığı" kurularak, eğitimle birleşen bir beslenme disiplini ülkemiz geleceğine öğretilerek hastalıklardan korunmuş ve sağlık giderlerinden tasarruf edilerek başka ihtiyaçlara

ya da ihtiyaç sahibi insan ve ülkelere verilerek daha fazla fayda ve iyilik yapılmış olur. Bunlar yapılırsa ihtiyaç olan tarımsal gıdaların eksilmesi olmayacağı gibi ülke ekonomisinde olumsuz etkide olmadan enflasyon yükselmeden, vatandaş ucuza beslenmesini sağlayacaktır. Tarım alanları ve üretim tamamen kayıt altına alınmış olacaktır. İşsizlik önlediği gibi, göçler önlenerek kültür erozyonu yaşanmayacak, dış satımlarla (ihracat) döviz girdisi de sağlanmış olacaktır. Meyve sebze halleriyle, havadan vergi vermeden en az üç (3) katı para kazanan simsarlara, aracılara ihtiyaç kalmayacaktır. Pazar satıcısı ürünleri kooperatiflerden alıp, satış yaptığında fiyatlarda yüksek artış olmayacaktır. Haliyle **MİLLÎ** davranılıp, milli olunmuş olacaktır. Çiftçi değilim ancak köyde yaşamayı bilen bir köylü çocuğu olarak, bunları düşündüm. Elbette daha fazla bu hususta fikir



ve doğrulara ulaşılabilir. Lakin tarımın teslim edildiği etkin ve yetkin kişi ve kurumlar bunları bilmiyor mu? Elbette biliyorlardır, ama neden yapılmıyor? Bunların yetkin kişi ve kurumlarca bilinmemesinin işin ehlinde olmadığı, kanaatini oluştursa da

bilinip yapılmamasının büyük bir hainlik olacağı ortadadır. Yapacak çok iş var, düşünmeliyiz, bir olmalıyız, fikirleri birleştirmeliyiz ve çok çalışmalıyız. Hep beraber el ele güçlü **BÜYÜK TÜRKİYE**, faydalı olmak dileğimle saygı ve sağlıkla kalın.



Tam olgunlaşmış buğday başaklarının kavrularak elde edildiği bir çerez türü olan, Konya yöresi geleneklerimizden "ütme". (Ütme: ateşe tutmak)

İSLÂM ADÂLET DÎVÂNI

KÜRESEL BARIŞIN GARANTİSİ

Ahmet AKINCI

Son 150 yılda İslâm coğrafyalarında savaş görünümlü soykırımlar, terörizm, açlık ve sefâletin araç olarak kullanılarak yapılan katliamlar akıllara durgunluk verecek seviyededir.

Günümüzde dâhi bu katliamlar Suriye, Irak, Afganistan, Lübnan, Myanmar, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen, Somali, Libya, Mısır, Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde aralıksız devam etmekte; asıl fâillere hesap sorulması bir yana ödüllendirilmektedir. Gazze'de sahilde top oynayan çocukları

**İslâm Adâlet Di-
 vanı, kendine bağlı
 ülkelerdeki iç hu-
 kukun tükendiği
 davalarda en son
 ve üst karar otori-
 tesi haline getiril-
 melidir.**

bomba ile paramparça edip, sevinç çığlıkları atanlara, Afganistan'da bir medresede hâfızlık mezuniyet törenini, bilerek ve isteyerek, tam tören esnasında, uçaklarla bombalayıp

100'den fazla hâfız evladımızı şehîd edip "pardon" diyenlere, bu eyleme girişmeden caydırıcılık unsuru olacak veya eylem yapanlara hesap sorabilecek, Müslümanların sırtını dayayabileceği küresel bir kurum olması gerekmez mi?

Bu kurumun ismi "İslâm Adâlet Divanı" olup, Ahkâm-ı Şeriyye temelli, Mecelle kaideleri esaslı bir adâlet mekanizması olmalıdır.

Tüm İslâm ülkeleri, federe ve özerk bölgeleri ortak bir konsorsiyum ile bu mahkemenin üyelerini belirlemeli, bu mahkemeden çıkacak kararların kendi iç





hukuklarının üzerinde olduğunu meclislerinden geçirmelidir. İslâm Adâlet Divanı, İslâm ülkelerinin kendi aralarındaki meseleleri çözmelerinde ve aynı zamanda diğer devletlerle olan meselelerinde de otorite haline getirilmelidir.

İslâm coğrafyalarında **katliam yapan dış güçlerin;** uygulayıcılarından, lojistik destek sağlayanlara, planlayıcılarından karar mekanizmalarına, tüm fâillerin tesbîti, **gıyabında yargılanması,**

İslâm Adâlet Divanı ve oluşturacağı birliğin gücü ile son 150 yıldır mahzun ve mazlum Müslüman halkların hâmîsi; katliamlara ve "pardonlara" karşı caydırıcı ve cezâlandırıcı gücü olacaktır.

İslâm Adâlet Divanı, aynı zamanda yakın gelecekte oluşması muhtemel HİLÂFET makamının da altyapısını doğal olarak oluşturacaktır.

Hilâfet makamı ile birlikte hareket edecek bu kurum, dünyaya gerçek adâlet, hak ve hukukun ne olduğunu gösterecek yegâne örnek olacaktır.

Her gerçeklik hayâlde başlar... Hayâllerini sınırlama!

Bati Raporu
@BatiRaporu

🇺🇸 ABD Başkanı Trump Irak'ta sivilleri öldüren paralı askerleri affetti.

ABD Başkanı Trump Irak'ta sivilleri öldüren paralı askerleri affetti
batiraporu.com

ilgili cezâyı ve yaptırımları tâyin etmesi görev tanımlamalarında olmalıdır.

İslâm Adâlet Divanı, kendine bağlı ülkelerdeki iç hukukun tükendiği davalarda en son ve üst karar otoritesi haline getirilmelidir.

ABD YAPTIRIMI

ve

"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE" ÇAĞRILARI

İdris ŞAHİN

15 Temmuz Saldırısı ve İşgal Girişimi'nin ardında Avrupa ve ABD vardı. 15 Temmuz'un arkasında olanlar Türkiye'ye dost olabilir mi? Peki, bu sadece Erdoğan düşmanlığıyla izah edilebilir mi? Yaptıkları ve söyledikleri her şey açıktan Türkiye'yi hedef alıyor, içimizdeki hainler ve gafiller buna içerden destek oluyor.

17-25 Aralık, ABD ve İsrail istihbaratının FETÖ üzerinden Türkiye'ye ilk müdahalesi, Erdoğan ve Türkiye'yi finansal darbe ile devirme girişimiydi. Daha önce, etnik ve mezhep terörü üzerinden, GEZİ olaylarıyla denediler ve başaramadılar.

Parçalı yapılarla değil, çok daha sistematik yapılarla işi yürütmeye karar verdiler. Türkiye, ABD, Avrupa başkentleri, İsrail, BAE'den tek bir müdahale yürü-

tüldü. Türkiye Devleti'nin kılcal damarlarına kadar girmiş, devletin en mahrem yerlerine yerleşmiş, kırk yıldır bu iş için hazırlanan FETÖ'yü harekete geçirdiler.

Bu sıradan bir müdahale değil, Türkiye'yi durdurmak için başlatılan çokuluslu bir planın en tehlikeli saldırısıydı. Türkiye'ye ABD, İsrail, BAE, Avrupa başkentleri gibi çoklu adresler üzerinden eş zamanlı operasyon yürütüldü. Türkiye dışında hiçbir ülke böyle bir saldırıya asla direnemezdi!

17/25 Aralık başarılı olamadığı için 15 Temmuz 2016'da intihar

saldırısı yaptılar. Türkiye'yi imha etmeyi, yakıp yıkmayı, ülke nüfusunun yarısını düşman ilân etmeyi, sokaklarda darağaçları kurmayı, infaz listeleri hazırlamayı göze aldılar.

İstanbul ve Ankara üzerinde savaş uçakları uçurmak, tanklarla caddelerde insanları katletmek, milletin meclisini bombalamak gibi büyük bir işgâl ve savaş örnekleri sergilendi. Bu yüzden 15 Temmuz, sıradan bir müdahale değil, içerideki ve bölgedeki ortaklarla birlikte, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu topraklara yapılan en

AB TÜRKİYE'YE MECBUR
BAŞKA ALTERNATİF YOK
Josep Borrell



Militan hakimler eliyle darbe

17/25 Aralık
ihanet kalkışması

HEDEFTE KİM VARDI?



büyük saldırı ve işgâl girişimiydi.

Son zamanlarda yine "Türkiye yalnızlaş-tı" gibi söylemler, Ünal Çeviköz gibi diplomasi geleneğinden gelen ve o zihniyetin temsil ettiği insanlar ileri geri konuşmaya başladı. Avrupa'ya yaltaklanırlarsa kendilerine çok değer verileceğini zannediyorlar.

Karşısında uşağı olduğunuz sürece emperyalizm size köle değeri verir. Harçlık anlamında kredi de açar, sizi hep kendine muhtaç bırakır. Bu ancak köleleştirilmiş milletlere yapılır.

Onların dediklerinin dışına çıktığınız,

denizlerdeki haklarınızı aradığınız, Libya'da, Afrika'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, Kafkaslar'da ve Azerbaycan Türkleri ile dayanışma yaptığınız zaman onların gözünde itibarlasızlaşırsınız.

Fransa, Karabağ'ı resmen tanımakla en komik, en iğrenç ülke noktasına getiriyor kendini. Sen Minsk üyesisin ve Azerbaycan toprağını bir başka ülkenin yönetiminde, orayı ayrı devlet olarak tanıyan bir karar alıyorsun. Hangi uluslararası hakla? Bu insanlarda bize hukuk, insan hakları dersi vermeye ça-

lışıyor. ABD ve Avrupa gibi müttefikiniz varsa düşmana ihtiyacınız yoktur.

Türkiye ürettiği ekipman ve silahlarla müttefik dediği Avrupa, ABD ülkelerine saldırmayacak. "Türkiye füze üretti ve Avrupa'nın ABD'nin hedeflerini vuracak" diye bir endişeleri yok onların. Onların esas rahatsızlığı, Türkiye, sahip olduğu silah ve ekipmanlarla bölgesinde ABD'nin, emperyalistlerin oyununu bozan küresel güç haline gelmesi.

15 Temmuz, Türkiye'nin darbeler sürecinin dışında, Türkiye'yi paramparça etmek için



hazırlanan "Sevr" dayatmasını yüzyıl sonra savaşa gerçekleştirmeye yönelik yeni bir saldırı idi. ABD'nin yaptırım kararını, CHP ve ortaklarının Biden'a "Türkiye'ye müdahale et" çağrılarını işte tam da bu açıdan yeniden değerlendirmek durumundayız.

Ancak Türkiye bundan etkilenmeyecek, ambargoyu fırsat olarak kullanacak, bağımlılığın tamamen sonlandırılmasına yönelik irade daha da güçlenmek suretiyle kısıtlanan her şeyi kendisi yapacak. Bu artık kaçınılmaz bir sonuçtur.

Nitekim Hisar-A hava savunma sisteminin gecikmesi, bir parçasına yönelik ambargo yüzünden oldu. Ama Türkiye bunu kendisi yaptı. Bunları daha çok göreceğiz, çok daha büyük başarıların altına imzamız atacağız.

Yine durmayacak, bu kez FETÖ yerine içeride oluşturdukları ittifakı, CHP ve ortaklarını kullanacaklar. CHP'lisinden milliyetçisine, muhafazakârından etnik bölücüsüne, marjinal fraksiyonlardan terör örgütlerine, geniş çaplı bir dayanışmayı bu maksatla örgütlüyorlar.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz'u, terör örgütleri ve benzeri yapılar üzerinden yürüttüler. FETÖ, sistemin kılcal damarlarına sızmıştı, o fırsatı kullandılar. Bu defa meşru siyasi partiler üzerinden deneyecek, doğrudan demokratik kurumlarla hareket edecekler. Bu yüzden istemezükçüleri, müzmin muhalifleri, Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı ile yatıp kalkanları "Müdahale Cephesi"ne dönüştürdüler.

FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C arasında nasıl yata bir ilişki kurulmuşsa ve Batı'nın müdahalesi

için sahaya sürülmüşse, bu sefer de CHP ile diğer milliyetçi, muhafazakâr, etnik bölücü partiler arasında aynı yatay ilişkiyi, Cumhuriyet İttifâkı ve Erdoğan karşıtı tüm grupları birlikte sahaya sürecekle. Böyle bir şeye giriştikleri takdirde de çok büyük bir hesap hatası yapacakları muhakkak. Bundan böyle ABD'nin güven, itibar ve bölgedeki gücü daha da daralacak. ABD ve ortakları, içerideki uşakları, tıpkı FETÖ gibi, ellerinde olanı da kaybedecek, her müdahalede daha da eriyebilecekler.

Şu bilinsin ki; artık ne ABD iktidar dağıtan ülke ne de Türkiye dış müdahaleye açık bir ülkedir. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değil ve aynı zamanda sadece kendi coğrafyasının değil dünyanın merkez coğrafyasının oyun kurucusudur.

Örnek vermek gerekirse, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, geçenlerde yaptığı açıklamada; "Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi ve inkâr edilemeyecek başarılar elde etti.

Maalesef bazı durumlarda Türkiye'nin uluslararası gündemi AB'nin çıkarlarıyla uyumlu değil ve yöntemleri de AB'ninki gibi değil" itirafında bulunmak suretiyle Türkiye'nin vesayete

boyun eğmeyen, güçlü, dirâyetli bir devlet olduğunu kabul ve itiraf etmiştir.

Nitekim, Türkiye'nin asla diz çökmeceği birçok ülke temsilcileri, devlet adamları tarafından söylenmekte, yabancı medyada çıkan makale ve analizlerde zaman zaman dile getirilmekte, ambargo gibi Türkiye'ye karşı yapılan her uygulamanın mutlaka karşılığının olacağı ifade edilmektedir.

PROF. DR.
ALEKSANDR
DUGIN

**"15 Temmuz'un
ardında CIA vardı"**

SARIKAMIŞ FÂCİÂSI

ittihatçı enver paşa

Faruk ERGAT

BİLEREK KATLIAMA UĞRATILAN ONBİNLER

Osmanlı Devleti bilinenin aksine 1920'ler de değil, 1909'da yıkıldı. Yıkım hareketiyle birlikte, neredeyse bütün kılcal damarları ele geçiren Mason, Sabatayist, paganist, Kabbalist grup, hedeflerine adım adım yaklaşmak ve Türkiye'yi soykırıma maruz bırakmak için, 'savaş süsü' verilmiş operasyonlarla bu kadim milletin ve kültürünün ölüm fermanını hazırladı.

Osmanlı'nın Rahmâni ahali-sini soykırıma uğratmak için başlatılan projenin bir parçası olan Sarıkamış Faciası'nın sorumlusu; tescilli mason, hayalperest, Alman hayranı ve sözde Turancı olan ENVER Paşa'dır. Sebep olduğu tahrîbat, Doğu Anadolu için 1 milyon insan kaybına, toplamda ise harpler (7 cephe) neticesinde 6 milyon insanımızın kaybı ile neticelenmiştir.

Sarıkamış faciasının yıldönümünü yine acıyla ve kederle yaşadık. Sarıkamış Faciası, ahmaklık yaparak, Halife-Hakan Sultan Abdülhamîd (rahmetullahi aleyh)'e olan düşmanlığın tezahürü olarak Siyonizme ve

emperyalizme hizmet etme gayretinin sonucudur. Daha önce Sultan Abdülaziz'e darbe yapıp şehit edilmesinden (1876) sonra yani 1877'de Mason Sadrazam Mithat Paşa'nın gereği yok iken savaş çıkırtkanlığı yaparak, haksız, zamansız ve meşruiyeti olmadığı halde bizi 93 Harbi'ne sokması, yıkımımızı başlatmıştır.

Olaylar sonuca göre değerlendirildiği için, bu savaş, Türkiye'nin hem doğudan ve hem de batıdan kuşatılmasını sağladı. Rusların stratejik olarak Asya'nın en önemli şehri olan Erzurum'un işgali ve dünyanın gözdesi olan payitaht İstanbul'un Yeşilköy'üne (Ayastefanos) kadar gelmeleri ile sonuçlandı.

1877-78 (93 Harbi) Osman-

lı-Rus Savaşı Doğu cephesinde kahraman Erzurumlular, kadın çocuk erkek beraberce Rus Moskofunu kovdular. Batı cephesinde ise, AYASTEFA-NOS ANLAŞMASIYLA savaş sonuçlandı. Ancak Türkiye - Rusya hududu Erzurum oldu. Bu hudut 1918' e kadar 40 yıl sürecekti. Bu anlaşmayla; Sarıkamış, Kağızman, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin elimizden çıktı. Osmanlı -Rus Hududu Erzurum oldu.

Bu yıkıcı savaştan sonra Sultan Abdülhamîd muhtemel bir saldırı için kendi ileri görüşlülüğü gereği, o zamanlar serhat şehir, müstahkem mevki olan ERZURUM'da, Uzun Ahmet, Dolangez, Kiremitlik ve Palandöken'de çok sayıda tabya yaptırdı. Bununla birlikte ordu takviyesi olarak Doğu'yu hem Emperyal Rus istilasına hem de en başta Rusların ve diğer dış güçlerin kışkırtması ve yalancı vaadleriyle, "millet-i sâdika" olmaktan çıkarak, iyice şımaran Ermenilere karşı kendi vatanlarını korumaları için Doğu ve Güneydoğu 'da 3'ü Arap aşireti olmak üzere 60 tane Hamidiye Kürt Aşiret Alayları ihdas edildi.



93 Harbinde, Nene Hatun...

Hamidiye Alayları'nın gerek eğitimleri gerekse de silahları devlet tarafından karşılandı. Erzurum'da Kürt Aşiret Alayları müstahkem mevki komutanlığı için Cibranlı Aşireti reisi, Miralay Halit Bey (Muş-Varto, torunlarının soyadı: Teymuroğlu) görevlendirildi. Halit Bey daha sonra 1920'lerde Erzurum'da tutuklanıp Bitlis'e (Eleşkirt, Tutak, Patnos ve Ahlat üzerinden götürülerek idam edilecekti). Cibranlı Halit Bey'le birlikte, Miralay Bedih Bey, Cemaldinli Aşireti (Erzurum- Pasinler, torunlarının soyadı: Güven), Kasanlı Aşireti kumandanı Miralay Reşit Bey (Erzurum - Aşağı Pasinler - Horasan, torunlarının soyadı: Bastem), Zırıklı Aşireti kumandanı Miralay Kulihan Bey (Erzurum- Bayraktar-Karayazı, torunlarının soyadı: Söylemez, Yaşar ve

Kemaloğlu), Hasanan Aşireti kumandanı Miralay Rıza Halit (Muş - Malazgirt), Sipkanlı Aşireti kumandanı Miralay Abdülmecid Bey Erzurum - Karaköse - Tutak, torunlarının soyadı: Öztürk ve Sayan'dır. Ağrı'nın şimdiki Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dedesidir. Torunî Aşireti kumandanı ve aynı zamanda Girit Savaş'ında bir gözünü kaybeden kahraman Kör Hüseyin Paşa, Patnos ve Erzurum'daki torunlarının soyadı: Aras.

İktidarı ele geçiren İttihatçılar döneminde her ne akla hizmet ise, Hamidiye Kürt Aşiret Alayları'nın adeta Ruslara ve Ermenilere karşı etkinliğini azaltmak için kısıtlamaya da gidildi. Osmanlı-Rus sınırımız Horasan ile Sarıkamış arasında olan Karaorgan ve Kötek köyleri olduğu için inisiyatifini eline alan 1. Kafkas Ordusu komutanını 100.000 kişilik bir orduyla Pasinler'e dayandı. Hasan İzzet Paşa komutasındaki ve Kürt Aşiret Alaylarıyla birlikte hareket eden 3. Ordu'nun mevcudu 118.000 idi. Soğuğa dayanıklı ve çok diri olan Hamidiye Alayları birlikte 3. Ordu komutanı büyük kahraman Hasan İzzet Paşa komutasında KÖPRÜKÖY MEYDAN MUHAREBESİ ZAFERİ 14 Kasım 1914'te kazanıldı.

Dolayısıyla Ruslar 40 bin kayıpla Azap, Senamer, Zanzak (Akçataş) ve Hoşov Köyleri hizasında Sarıkamış'a çekilmek zorunda kaldı. Bizim zayıyatımız 10 bin civarında oldu.

Mason ve Sabatayist ittihatçılar 1909'da darbe ile iktidarı ele geçirdiler. Sultan Abdülhamîd'e düşmanlığı bilinen mason ve İttihatçıların başı olan ENVER Paşa, Kürt Aşiret Alaylarının Ruslara ve Ermenilere karşı etkinliğini azaltmak için, hiç gereği yokken kısıtlamaya gitti. Buna rağmen KÖPRÜKÖY Meydan Muharebesinde zaten çok diri ve soğuğa dayanıklı Kürt Aşiret Alayları reklamı yapılmayan büyük kumandan Hasan İzzet Paşa ile büyük bir Zafer kazandılar.

"HARB OKULUNDA KOMUTANIM OLMASAYDIN SENİ BURADA İDAM EDERDİM"

Bu zafer muhtemeldir ki Enver Paşa'yı rahatsız etmiş olacak, Türk Ordusunun yüzyıllardır tarih boyunca sıcak aylarda muzaffer olduğunu, kavurucu sıcaklığına izafeten kazanılan savaşlardan dolayı Ağustos'a da "zaferler ayı" dediğini bilmeyecek kadar cahil olamaz. Özellikle kışın en soğuk günleri anlamına gelen ve Arapça, "Erbain", Türkçe, "Karakış", Farsça, "Zemheri" ve Kürtçe de ise, "Çille" denilen, Sarıkamış Harekatının kışın en şiddetli "kırk" gününün başlangıcına (21-22 Aralık) denk getirilmesi düşündürücüdür. Bilindiği gibi en şiddetli kış; 21 Aralık'ta başlar, 30 Ocak'ta biter. Ordumuza ve dolayısıyla milletimizi topyekün soykırıma uğratmak için



Tek kurşun atmayacaklarını bile bile onbinlerce Anadolu evladını Allahüekber Dağlarında dondurarak ölüme terkeden Enver Paşa.

ahmakça ya da ha-ince 2500 râkımlı Allahu Ekber Dağ'ına zorla, yaya olarak kar, boran, tipi altında, -39 derece zemherîde yürüterek büyük bir facia yaşandı.

Bazı kaynaklar, KÖPRÜKÖY Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından hemen sonra Erzurum'a, hayran olduğu ve çok sevdiği Alman komutanlarla gelen Enver Paşa'ya özellikle, durumu iyi olan ve teçhizat olarak eksiksiz kıt'alar defalarca denettirilerek, diğer eksiği olan kıt'alar gösterilmeyerek kusurlar gizlendiğinden bahseder.

Yemen, Irak, Musul, Kerkük gibi yerlerin elimizden çıkması için adeta davetiye çıkarılarak, Polonya (Galiçya) Cephesinde Ruslara karşı sıkışan Almanları rahatlatmak adına, söz konusu sıcak memleketlerden çekilen askerler, sıcak yerden soğuk yere yazlık elbise ile getirilmişti. Zaten Erzurum bölgesi 93 Harbiden sonra hemen her bakımdan fakir düşmüştü. Dolayısıyla lojistik bakımdan çok büyük oranda eksiklikler vardı. Zaferden sonra Enver Paşa, muzaffer komutan ve 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'ya Rusları hemen takip etmesi için, "taarruz" emri verdi. Buna karşılık, Hasan İzzet Paşa cevaben zaten Rusları burada yendiklerini ve onların 93 Harbi sınırlarına



Sultan Abdülhamid'i tahttan indiren Hareket Ordusu kurmay heyeti. Önde ortada Mahmut Şevket Paşa, solda Hüseyin Hüsnü Paşa, arkada soldan ikinci İsmet İnönü, üçüncü İsmail Hakkı Bey, dördüncü Enver Paşa.

doğru ricat (geri çekilme) ettiklerini ve taarruzun ise bahara bırakılmasının daha uygun olacağını ve ordunun bu karakışta çok eksiklerinin olduğunu hem yiyecek ve hem de kışlık elbise eksikliğini bildirdi. Buna adeta sinirlenen Enver Paşa 3. Ordu komutanına "sen harb okulunda hocam olmasaydın seni burada kurşuna dizer ya da idam ederdim" dedi.

Bunun üzerine Hasan İzzet Paşa görevinden istifa etti. Hasan İzzet Paşa ile birlikte hareket eden bazı Hamidiye Kürt Aşiret Alayları kumandanlarının da Enver Paşanın yanlısına itiraz ettiği ve muhalefet ettiği de vâki oldu. Zaten 9., 10. ve 11. Kolordu komutanları da istifa etti. Enver Paşa 3. Ordu komutanlığını da üstlenerek, diğer 3 kolordu komutanlıklarına da Hafız Hakkı Paşa, Abdülkerim Paşa ve Ali Paşa'yı

görevlendirdi.

FELÂKETE ADIM ADIM...

Tecrübesizliği, Yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi olan Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamit'e düşmanlığı da bilinen ve aynı zamanda itti-hatçuların ileri gelenleri içinde yer alarak Selanik'teki Hareket Ordusu'nda da yer alarak, 2. Abdulhamid'i

devirerek, başarılı olacağını zanneden Enver, 3. Orduya hareket emrini 19 Aralık gecesi imzaladı.

Doğunun yüksek ve engebeli dağlarını, çok çetin kış şartlarını, coğrafya ve topoğrafyasını büyük ihtirası sebebiyle göremeyen Enver Paşa, orduyu karlara bata bata enerjisini 4 günde adeta bitirerek Çakır-baba Köroğlu Köy'üne yaklaştı. Çakırbabayı aşarak biraz da çukurda olan Bardız'a (Gaziler) varınca, Bardız ağa'sı Enver Paşa'ya çıkışarak, "gecenin bu saatinde, bu tipi, kar boran ve soğukta gitmemelerini aç olan orduyu doyurmaya hazır olduğunu söylemesine rağmen, Hasan İzzet Paşa'yı ve bazı Hamidiye Miralaylarının tavsiyesini dinlemediği gibi Bardız Ağasını'da dinlemeyerek felâkete bir adım daha yaklaştı.



Sarıkamış Şehidlerimizden bir acı hatıra. Dondurucu soğukta, dinmek bilmez bir tipi altında Allahüekber Dağları'na sürüldüler. Almanların teşviki ve Enver Paşa'nın hırsı 90 bin askeri zamanın masonlarına kurban sundular. Bilinçli katliama uğratıldılar.

BEYAZ KAR KEFENLERİ OLDU...

Anadolu evlatları emir kulu olarak yavaş yavaş erimeye başladı. Kalın karda bir adım atan asker, diğer adımı kurtarmak için enerji harcamak zorunda. Sarıkamış Orman'ındaki oksijen ve temiz hava zaten aç ve yorgun olan yiğitleri daha da acıktırmıştı. Ama dağda ve karda yürümek yüksek enerji gerektirdiği için terleyen askerler yavaş yavaş dinlenme ihtiyacı hissedince ağaçlara kısa süreliğine de olsa yaslandığında, anında bir tatlı uyku ve rahvet, arkasından bir daha açılmayan gözler ve acı ölüm... Sarıkamış'ta konuşlanmış olan Rus ordusu ve komutanları Yudenic şaşkınlık ve endişeyle hareket ederken, onların topları da boş durmuyordu. Türk Askeri ise dağa binbir zahmetle

toplari çıkardı ama ne fayda? Ayrıca cevirme için Senemoğlu Yaylasının güneyini dolanarak giden yiğitlerimiz Selim tren istasyonunu tahrip etti. Hatta Sarıkamışta sokak harpleri de oldu. Ne fayda? Buna rağmen durumun kendi lehlerine döndüğünü, hatta Ali Paşa'nın kolordusuna gece biraz dinlenmeyi emr etmesi, Rusların eksikliklerini tamamlamasına da zemin hazırladı. Kısacası hem Rus ordusu ile hem çok acımasız ve tarifsiz karakış ile savaştılar. Hem ordumuz gitti hem de geleceğimiz bir ihtiras uğruna... Enver Paşa iktidarı (1909 sonrası Osmanlı padişahlarının hiçbir hükmü kalmamış, sembolik bir makam olmuştur) basına sansür koyarak SARIKAMIŞ faciasını halktan dört yıl boyunca gizlediler. Daha sonra mecburen açıkladılar ve sayı-

nın 30 bin olduğunu söyleyerek milleti uyuttular. Daha sonraları tepkiler ve itirazlarla dönemin Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak bunu 62 bin olarak açıkladı. Daha sonra ise 90 bine çıkardılar. Halbuki aslı 150 bindir. Bunun faturası 1 milyon kişidir. Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz işgal edildiği gibi, toplu ölümler, katliamlar, salgın hastalıklar olan dizanteri, tifo, hummâ-i râcia gibi hastalıklardan ölenler. Ermeni mezalimine mâruz kalanlar da cabası... Göç edenler, esir düşenler sakat kalanlarla bu sayı bir milyonu aşmakta...

Allah Celle Celâlühu, Sarıkamış Şehidlerimiz nezdinde tüm şehidlerimize rahmet eylesin, cümlesini Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi Vessellem'e komşu eylesin.

YENİ LAİK DÜZEN

Mikail KUDÜS

Masonluk bir din, din olduğu kadar da tarikattır. Bağlı oluğu kaynak ise pagan firavun î mânıdır.

"Bugünkü dinde, yavaş da olsa, şuuru tam manasıyla tatmin edebilecek tek ve evrensel bir din teşekkül etmektedir... Bu evrensel dine paralel olarak, bir de dünya görüşü ölçüsünde ahlak kurula-caktır... Böyle bir

din insanı kainatla birleştirecektir. İşte bu MASONİZMdir. Bu din gönülden gönüle

kurulacaktır. Kurulan bu dinin mabetleri insanlık mabetleri olacaktır. Bu tapınakta okunan ilahiler, belki de bir insanın ruhundan fıskıran müzik eserlerinin en soylusu olan Beethoven'in 9. Senfonisi olacaktır... Mithra Efsanesi'ndeki Bo-ğa'nın eti ve

N O V U S
O R D O
S E C L O R U M

kanı yerine, ekmek yiyerek ve kırmızı şarap içerek bu doğuşu kutluyoruz. Komünyonun manası olan inanç birliği yapıyoruz burada biz. Yeni bir yılda bu kutsal mücadelemizi şöyle vaftiz edip bitirmek istiyorum: Ekmekten bir parça daha yiyiniz, kardeşlerim, bu dinin misyonerleri olan sizler, ekmeği paylaşan aziz dostlar olsun. Ateş yiyerek bir daha şarabınızdan içiniz kardeşlerim, kan kardeşi olmak için" (Mason Dergisi, Yıl: 29, Sayı. 40-41, 1981, s.105-107) (Siyonizmin Sonu).

Din, akıl ve mantığın ürünü ve gereğidir. Aklı ve mantığı olmayanlar dinlerde mükellef değillerdir. Peygamberler doğanın insana şaşkınlık ve hayranlık veren disiplinine mantıksal ve ruhsal açıklamalar getirdikleri için insanlar tarafından tabi olunmuşlardır. Peygamberler dünyanın





PROTECTING THE SETTLERS.

en büyük irade ve gönül öncüleridirler. Kuvvet ve egemenlik öncüleri değillerdir. İrade ve insan doğasına peygamberler ipotek koymamışlardır. Allah'ın insandan istemediği bizzat insana verdiği iradeyi duygu ve mantığı egemenlik delisi tapınakçı masonların istemeye hakkı yoktur. İradesi özgür insanlar ancak dinin ruhsal zenginliklerine kavuşur. Aklın ve ruhun nimetlerinden bireyin bünye ve fonksiyonlarına uyumlu model ve değerler geliştirirler. Dinin prensipleri

kadar, akıl irade ve ruh da Allah'ın bize bahsettikleridir. Bir otomobilin farları vardır görmeyi sağlar. Gücü vardır, hareket eder. Penceresi vardır, korur. Otomobilin yapımı için demire muazzam bir irade ve bilgi nüfuz etmiştir. İnsan bünyesi otomobilden daha fazla bilimsel ve komplikedir. Daha fazla beyin ve bilgi nüfuz etmiş bir varlıktır. Bir otomobilin yeraltından kendiliğinden tesadüfen maden olarak çıktığı şekil

aldığını tesadüfle açıklayamayız. Materyalizmin ve ateizmin kâinat ve yaşamı tesadüf ve madenin iradi olmayan fiziksel hareketliliğiyle açıklayan doktrinleri ve ilkeleri, dîni yaşamı ve din adamlarını da etkisi ve hegemonyası altına alabildi. Devletçi ve egemenlik peşinde koşan eli silahlı örgütçü dindarlar az ve etkisiz olsa da türedi. Bu insanlar silahlarıyla dinin öğretilerini değil, gerçekte kamplarda eğitimlerinde ruhlarına yerleştirilen kuvvet ve

egemenlik tutkularını uyguladılar.

Allah insanların en zor zamanlarında dahi en yakın dostudur. Bu yakın dostluk ve güven insanı mânen besler. İnsanlar arası güven sevgi gibi Allah sevgisinin etki ve motivesi zorlayıcı değil irâdî, özgür ve dinamiktir. Allah insanlar için tüm sevgilerin, dostlukların, disiplinlerin kaynağıdır. Allah sevgisi insanlarda erdem ve güzel davranış modellerini motive eder. Allah sevgisi sevgilerin en asil, mantıklı ve aklî olanıdır.

Yüzyılımızın modern görünümümlü tapınakçı ve Siyonist işkence ve diktatörlükleri, doğadaki disiplinleri ihlâl etmeleri sonucu oluştu. Bu ihtilal ve çatışmayı günümüz aydınlarına bilim diye kazıyabildi. Kâinat ve hayattaki muazzam disiplini tesadüfle açıklayan masonluğun doktrin ve ilkeleri nasıl bilimsel olabilir? Disiplin tanrının iradesinin eşya ve manaya motive ettiği kural ve işleyiş sistemidir. Birey ve toplum bu disipline uyum sağladığı oranda huzur ve güvene kavuşur. Kâinattaki her varlığın bünyesine bilim, irade ve akıl nüfuz etmiştir. Ateş yakar. Bu ateşin di-

siplindir. Ayriyeten tüm disiplinler (bilimler) arasında bir ahenk ve ayrı bir disiplinsel iletişim vardır. Kâinattaki disiplinlerden yararlanmak için Allah bireye irade ve akıl vermiştir. Bu gücün gaspı veya zaafı doğayla ve kendisiyle olan ilişkilerde kısırlaşma ve yanlışlıklara neden olur. 10 bin yıl önce de cep telefonu ve otomobil var olabilirdi. 10 bin yıl önce de aynı bileşimleri bir araya getirseydiniz cep telefonuyla konuşabilirdiniz. Masonik kültürün zannettiği gibi teknoloji ve bilim yoktan var olmadı. Doğada var olan disiplinin aynı yeraltında ki bir maden gibi keşfedip ortaya çıkarılması sonucudur. Bu nedenle mason da olsa, egemen de olsa, yasa da olsa doğanın disiplinlerine uyumu her

**Disiplin Allah'ın
 insana ve doğaya
 bahşettiği prensip-
 lerdir. Bu prensip-
 lerin çiğnenmesi,
 tüm sorunların
 temelidir.**

türlü sorunun çözümü olacaktır. Disiplin Allah'ın insana ve doğaya bahşettiği prensiplerdir. Bu prensiplerin çiğnenmesi, tüm sorunların temelidir. Allah masonlara binlerce dönüm arazi, saraylar bahşederken, diğerlerine tabular ve dikta adına katledilmelerini bahşetmedi. Bu dengesiz paylaşım firavun

döneminden günümüze kadar yansıyan mason tarikatının uygulaması ve zihniyetidir. Soykırımcı laik tapınakçı mason tarikatı 20. yüzyılda birey ve toplumun sevgisini, dostluğunu imha etti. Bu sevgi Allah sevgisidir. Akıl ve mantığa dayalı Allah sevgisini yitiren kitleler anarşi ve teröre mahkûm oldular. İnsanlar güven ve huzurları uğruna iradelerini Allah'a feragat ederek kendilerini ruhen güvende hissediler. Tanrı her şeye kadirdir; doyuran, giydiren ve ısıtandır. Allah Kâinattaki en büyük güven kaynağıdır. Ruhsal dinamiklerini kazanan toplumlar karşısında, devletler egemenlik ihtiras ve baskısına yer bulamaz. Antik çağın masonları Tanrıları Firavuna piramitleri inşa

İttihatçı Laikler



ederek inançlarının gereğini yaptılar. Ancak günümüz tapınakçı masonları katlettikleri kafatasından kuleler yaparak inançlarını ispatladılar (Kamboçya'da kızıl tugayların yaptığı soykırım sonucu cesetlerinin kaldırılması gereği duyulmayan on binlerin kafatası araziden toplanarak kule yapıldı).

Dinin varlığı mantık ve akla dayanır. Mantığın bittiği yerde devam eder; insanlar kâinat ve hayattaki muazzam uyum ve disiplinin mutlaka bir aklın ve mimarın eseri olduğunu mantığıyla keşfeder hatta kendisini zorunlu hisseder. Yani din aklın zorunlu disiplindir. Aklın tükendiği yerde ise yine Allah'ın hikmet ve kudretine bilimine sığınılır. Bu sığınma insanları cinnet ve çaresizlikten korur ve mutlu eder. Tarihin en büyük cinnet kahramanları dine inanmayanlardır. Stalin ve Hitler gibi. Ruhsal dinamiklerini kaybeden toplumlar duygusal ve geleneksel yapılarını da kaybeder. Egemenliğe teslim olurlar. Sonuçları soykırım ve cinnettir. Din ve cemaat demokrasiyle bire bir barışık ve vazgeçilmez bir unsurdur. 20. yüzyılın dikta ve egemenliğe dayalı demokrasisi sahtedir. Bu sahtelik sayesinde Siyonist ve tapınakçı masonlar

dünya egemenliklerini sürdürmektedirler. Tarihte ve yüzyılımızda soykırımların hepsi laik masonların egemenlikleri uğruna yapıldı. 20. Yüzyılda bu egemenliğin adı Siyonist ve tapınakçı dünya mason imparatorluğudur. Bu imparatorluğun temel doktrini (imanı) ateizmdir (dinsizlik). Dünya soykırımcıları komünist, kapitalist ve faşist diktatörlerdir veya bu doktrin ve ideo-

nümüze kadar tüm soykırımların en büyük adresi mason tarikatıdır. Laiklik yani "seculer order" dedikleri ifade yahudi tarikatı masonluğun Süleyman mühründe yer alır. Laik dünya imparatorluğun kaynağı Fransa gösterilse de Amerika'nın daha etkin olduğunu görürüz. Çünkü Fransız ihtilalinde laik düzene uymayan ve katledilen insan sayısı on milyon civarında



lojilerin etkisinde kalmış diktatörlerdir. Soykırımın Türk, Kürt, hristiyan veya müslüman inancında ve kültüründe yeri yoktur. Türkler, Kürtler ve diğer milletler isteseler de ırksal, dinsel ve geleneksel olarak soykırımcı olamazlar. Laik torahçı Soykırımcı masonların dünyanın her ülkesinde ve her milletinden tetikçiler ordusu vardır. Firavun döneminden gü-

olurken ABD'deki laikle laik düzenin oturması için 100 milyondan fazla yerliyi itlaf etmek (öldürmek) zorunda kaldılar. Oysa Türkiye'deki laik soykırımcılar ittihatçı laikler 6 milyon Osmanlı askeri ve Osmanlı tebaası sivili katlederek Anadoluya hakim oldular (Kürtler Süryaniler pontuslar rumları da eklersek bu rakamın kabarcığı kanatındayım). Tarihte ve günümüzde en



cinnet kahramanları (!) stalin ve hitler

fazla soykırıma uğrayan kavim Amerikalı yerlilerdir Daha sonra sırasıyla; Türkler, Ermeniler, Kürtler, Ukraynalılar, Sırlar, Cezayirliiler, Polonyalılar, St. Petersburg'lu Ruslar, Çinliler, Hintliler, Vietnamlılar, Kamboçyalılar. I. ve II. Dünya savaşlarında İngiliz, Fransız ve Almanlardır. Dünyadaki soykırımların %99'u Yakın çağda özellikle 20. yüzyılda yaşanmıştır.

"1. Hümanist Manifesto'nun insanlığı geride bırakan veya çatışmaya sürükleyen etkenin dini inançlar olduğu şeklindeki çarpık iddiası da tarihsel tecrübelerle çürümüştür. Hümanistler, dini inançlar ortadan kaldırıldığında insanlığın mutluluk ve huzur bulacağını öne sürmüş-

ler, oysa bunun tam aksi yaşanmıştır. 1. Hümanist Manifesto'nun yayınlanmasından 6 yıl sonra patlak veren II. Dünya Savaşı, tamamen din-dışı bir ideoloji olan faşizmin insanlığa getirdiği felaketlerin belgesidir. Hümanist bir ideoloji olan Komünizm, önce Sovyetler Birliği'nde, ardından da Çin, Kamboçya, Vietnam, Ku-

zey Kore, Küba ve çeşitli Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde insanlığa eşi benzeri görülmemiş bir vahşet yaşatmış, toplam 120 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Batı tipi hümanizmin (kapitalist sistemlerin) de kendi toplumlarına ve dünyanın diğer bölgelerine barış ve mutluluk getiremediği açıktır.





göktim

Dekorasyon İnşaat Madencilik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
CEPHE SİSTEMLERİ - ALÜMİNYUM DOĞRAMA - KOMPOZİT PANEL
PERGOLA SİSTEMLERİ - KATLANIR ve SÜRME SİSTEMLER - KIŞ BAHÇESİ



0(216) 660 09 24
Ataşehir, İstanbul, Türkiye
info@goktim.com
www.goktim.com



AKSANTAŞ

AKSANTAŞ CEPHE SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

CEPHE SİSTEMLERİ - ALÜMİNYUM DOĞRAMA - KOMPOZİT PANEL
PERGOLA SİSTEMLERİ - KATLANIR ve SÜRME SİSTEMLER - KIŞ BAHÇESİ

0(216) 589 85 85 0(542) 774 00 00
Ali Nihat Tarlan Cad. No:108/B İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL
bilgi@aksantasas.com www.aksantasas.com





asr'a andolsun

analitik

Aylık Analiz Araştırma İlim ve Fikir Dergisi - Ocak 2021 - Sayı: 3 - 25 ₺

TÜKÜRÜN !

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım:

Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim bilmem ki?
Öyle dehşetli muhîtimde dönen mâtem ki!

Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
Yatıyor şimdi Nasıl yerlere geçmez insan?

Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor, ey yolcu,
Nereden başladı yükselmeye, bak, nerede ucu!

Bu ne hicrân-ı müebbed, bu ne hüsrân-ı mübîn
Ezilir rûh-i semâ, parçalanır kalb-i zemin!

Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar:
Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar!

Bereden reng-i hüviyetleri uçmuş yüzler!
Kim bilir hangi şenatle oyulmuş gözler!

«Medeniyet» denilen vahşete lânet eder,
Nice yekpâre kesilmiş de sırtmış dişler!

Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden!
Nice başlar, nice kollar ki, cüdâ cisminden!

Beşiğinden alınıp parçalanan mahlûkât;
Sonra nâmusuna kurban edilen bunca hayat!

Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler!
Göğsü baltayla kırılmış memesiz vâlideler!

Teki binlerce kesik gözdeye âid kümeler:
Saç, kulak, el, çene, parmak Bütün enkaz-ı beşer!

Bakalım, yavrusu uğrar mı, deyip, karnından,
Canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can!

İşte bunlar o felâket-zedelerdir ki, düşün,
Kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün!

Müslümanlıkları bîçârelerin öyle büyük
Bir cinâyet ki: Cezâlar ona nisbetle küçük!

Ey bu toprakta birer nâş-ı perişan bırakıp
Yükselen, mevkib-i ervâh! Sakın arza bakıp

Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza!
Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârımıza!

Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark'ın, tükürün!
Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne!
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!

Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

Hele, i'lânı zamanında şu mel'ul harbin,
"Bize Efkâr-ı umumumiyesi lazım Garb'ın";

"Oda ALLAHİ bırakmakla olur" herzesini,
Halka iman gibi telkin ile, dinin sesini

Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün
Yine hicran ile çılgınlığın üstünde bu gün,

Bana Vahdet gibi bir yâr-ı müsaid lazım
Artık ey yolcu bırak, ben yalnız ağlayayım!

Mehmed Akif ERSOY